

KLOKKEPRAOT

Maandelijks nieuws van de Protestantse Gemeente Harfsen,
Jaargang 8, nummer 3, april 2020.



De liturgische schikking die bestemd was
voor de dienst van 15 maart.
Een toelichting staat op pagina 2

Toelichting bij de schikking op de voorkant: Mattheus 6: 19-23.

Verzamel je geen schatten op de aarde, verzamel je schatten in de hemel. Op God vertrouwen i.p.v. bezit geeft ruimte. Het hangt gelukkig niet alleen van mij af, God zorgt. Zie ik daar niet dagelijks de tekenen van? Het betekent ook verantwoordelijkheid nemen voor hoe ik mijn geld en energie besteed.

In de schikking zien we verschillende bolletjes die gevuld zijn met voedsel voor de plant die nog komen gaat. Dit beeld bevestigt de gedachte van 'iets achter de hand hebben voor mindere tijden.' De bollen in het midden symboliseren de wens voor groei en welvaart waarbij de wortels staan voor de stabiliteit en steun die 'het wortelen' in de aarde biedt.

Van licht kunnen we geen voorraadjie aanleggen, in de zomer kunnen we het niet sparen voor de winter. Licht is er wanneer de zon opkomt of als we licht aan doen. Het oog is de lamp van ons lichaam. We worden uitgenodigd goed te kijken, waar te nemen, naar wie of wat we ontmoeten op onze weg in het leven. Het licht in ons mag schijnen. De schikking vandaag met de bloembolletjes met wortels maar zonder aarde, nodigt ons uit af te schudden wat we nodig hebben. En duisternis te doen verdwijnen door het licht te brengen.

Thuis meevieren?

Beste mensen,
Vanaf zondag 22 maart – zolang als nodig is
– gaan we korte kerkdiensten verzorgen
vanuit Ons Gebouw. Het zijn diensten zonder
gemeenteleden, maar u kunt wel thuis
meevieren.

De diensten beginnen gewoon om 10.00 uur,
maar ze zijn ook op een later tijdstip terug te
luisteren.

U kunt ons vinden op internet
www.kerkomroep.nl en dan zoeken op
Harfsen.

Als u wilt kunt u thuis ook een kaars
aansteken tijdens de viering.
Waar u ook bent, we zijn en blijven met
elkaar verbonden.

Let op elkaar, vraag of iemand hulp nodig
heeft, bied een luisterend oor, stuur een
kaartje...

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman
0575-510553

Verlangen naar licht

Zonder dat we er echt op bedacht waren, werd de afgelopen weken ons leven ineens heel anders. Er kwam een ongewenste bezoeker, het coronavirus. Niet helemaal als een dief in de nacht, maar een verre bedreiging waar we eerst nog wat lacherig over deden, kwam ineens akelig dichtbij.

Op het moment dat ik dit schrijf, heeft de overheid net het openbare leven stil gelegd tot 6 april, moesten een heleboel activiteiten in Harfsen en de rest van het land worden stilgelegd, en konden we voor het eerst geen kerkdienst houden in Ons Gebouw.

Als u dit leest zijn we bijna 2 weken verder, en wie weet hoe de wereld er dan uitziet. Ik weet het echt niet.

Het coronavirus haalt veel van onze vanzelfsprekendheden onderuit. Voor heel veel mensen ligt het dagelijks leven overhoop. Voor ouderen zullen de dagen zoveel stiller en eenzamer zijn. Je hebt geluk als je je werk thuis kunt doen, anderen zijn noodgedwongen stilgevallen, kunnen tot hun frustratie niet meer werken, inkomsten vallen weg. Terwijl de mensen in de zorg en andere vitale beroepen ontzettend hard moeten werken, tot uitputtens toe.

Laten we bidden, maar niet zonder de handen uit de mouwen te steken.

Het coronavirus is besmettelijk, maar Noaberschap en solidariteit zijn dat ook!

We kunnen focussen op wat dit allemaal aan slechts in mensen naar boven haalt, maar liever kijken we naar het goeds dat het in ons wakker maakt, al die lieve dingen die mensen bedenken hoe ze elkaar kunnen helpen. Juist in deze moeilijke tijd kunnen we ervaren wat naastenliefde en noaberschap concreet betekent.



De veertig dagen voor Pasen zijn vanouds een tijd van vasten, onthouding, inkeer, reflectie en verstillings, en ineens zijn ze dat op een heel andere manier dan we zouden willen.

We realiseren ons meer dan ooit dat we kwetsbaar zijn, dat we niet over alles de regie hebben.

Kan het vertrouwen in God ons helpen?

Ik hoop het van harte. Het lijkt me dat Pasen hierover gaat: dat we naast de helpende hand die we naar elkaar uitsteken, er ook op vertrouwen dat Gods helpende hand óns vasthoudt door het donker heen.

Kunnen we straks onbekommerd en vrolijk zingen: de Heer is waarlijk opgestaan?

Misschien niet. Misschien niet onbekommerd en vrolijk. Maar dan moet Pasen maar het gebed zijn om licht, de kracht om als zijn we zijn gevallen weer op te staan.

Met hulp van elkaar en van de Eeuwige.

Tegenwoordig beginnen we elke kerkdienst met het aansteken van het licht aan de Paaskaars, en daarbij zingen we: 'Zuivere vlam, verdrijf met je licht de angsten van ons hart'.

Ik ben er extra blij mee nu.

Laten we ons toevertrouwen aan het Licht van Pasen, door ook licht voor elkaar te zijn.

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman

Noaberschap in tijden van corona

Meeleven met elkaar in lief en leed. Het is voor velen vanzelfsprekendheid en gelukkig maar. Ik merk echt dat het in een dorp als Harfsen anders werkt dan in grote steden, en ik vind het geweldig mooi.

Maar laten we deze tijd wat extra naar elkaar omkijken. Voor veel ouderen zullen de dagen lang zijn. Is er iemand die boodschappen doet, zou iemand behoefte hebben aan een telefoontje, een kaart? Wie weet leidt het ook weer tot een nieuwe verbondenheid tussen mensen.

Het gewone pastoraat en bezoekerwerk ligt helaas voor een groot deel stil. Het is onverantwoord om op bezoek te gaan in het ziekenhuis of verpleeghuis of bij mensen die op een andere manier kwetsbaar zijn. Eigenlijk bij iedereen. Gelukkig hebben we de telefoon nog, en de mail. En als u me echt nodig heeft: ik kom (als het mag). Ook hiervoor geldt: u leest dit over 2 weken, en ik weet niet hoe het er dan voor staat.

Maar heeft u hulp nodig: laat het een van ons weten. We kijken wat we voor elkaar kunnen doen. Aarzel niet om hulp te vragen! We zijn er, als luisterend oor, een praatje, een boodschap...

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman

Bij de diensten

Het liefst had ik, zoals elke maand, vooruitgeblikt op de diensten die komen gaan. En dan met name de diensten in de Stille Week en op Paasmorgen. Maar op het moment dat ik dit schrijf heeft de overheid alles op slot gedaan tot 6 april, en dat is maar een week van Pasen verwijderd.

Dus de bijzondere dienst van 5 april (Palmpasen) gaat niet door. Tenminste niet in de opzet zoals de commissie die in gedachten had. Heel jammer.

Maar wat zou het mooi zijn als we die Stille Week elkaar weer in de kerk konden ontmoeten, of anders met Pasen. Maar wie weet kan ook dat niet. Maar ik beloof u, tenzij ik zelf natuurlijk door overmacht thuis moet blijven, dat ik die dagen op kerktijd in de kerk ben en, met of zonder kerkgangers, stil zal staan bij de laatste dagen van Jezus Christus, en bij het evangelie van de opstanding.

Samen of alleen: we zullen stil zijn, luisteren naar 'alles wat over ons geschreven is', muziek maken of beluisteren. We lezen op Witte Donderdag, hoe kan het anders, het verhaal van de laatste maaltijd, en wie weet kunnen we als het nodig is een manier vinden om op afstand toch gezamenlijk brood en wijn te delen. We staan op Goede Vrijdag stil bij onze worsteling en diepste vragen (waar is God in al dit lijden?), we zullen de gang maken langs menselijk verlangen en falen, en het lijdensevangelie lezen.

En samen of alleen: de nieuwe Paaskaars zal worden aangestoken, hoe dan ook! We zullen vieren, troosten, onszelf te binnen brengen: De Heer is waarlijk opgestaan!

Voor de actuele stand van zaken van alle kerkdiensten verwijs ik u naar de website en naar Facebook.

Maar naar we hopen:

Witte Donderdag 9 april	19.00 uur: dienst van Schrift en Tafel
Goede Vrijdag 10 april:	19.00 uur
Paasmorgen:	10.00 uur

Mochten we niet samen kunnen komen, dan kunt u de aangepaste diensten toch volgen via www.kerkomroep.nl (en dan even op Harfsen zoeken).

Waar, met wie, hoe dan ook: een hoopvolle paastijd gewenst!

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman

Vakantie

Van zondag 25 april t/m 3 mei heb ik een week vakantie. Indien nodig kunt contact opnemen met Nel Oolman of Ellen Dupuis. Zij weten tegen die tijd wie mij vervangt.

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman

DIENSTENROOSTER (onder voorbehoud)

05 april	10.00 uur	via kerkomroep	Ds. L.M. van Prooyen Schuurman
09 april	19.30 uur	Witte Donderdag Schrift en tafel	Ds. L.M. van Prooyen Schuurman
10 april	19.30 uur	Goede Vrijdag	Ds. L.M. van Prooyen Schuurman
12 april	10.00 uur	Pasen	Ds. L.M. van Prooyen Schuurman
	09.00 uur	Paasontbijt	Ds. J.Jonk, Laren
19 april	10.00 uur		Ds. R. den Hertog, Vorden
26 april	10.00 uur		

Elke 3e zondag van de maand verleent de Cantorij haar medewerking aan de dienst.

Elke zondag is er na de dienst koffie!

Ook niet-kerkgangers zijn van harte uitgenodigd om rond elf uur een kopje koffie mee te drinken in de kerkzaal.



UIT DE KERKENRAAD

Ds René de Reuver, scriba van de PKN, verbindt in zijn brief van 9 maart aan alle gemeenten de crisis rondom de vluchtelingen en migranten

en de angst voor het om zich heen grijpende coronavirus met de Veertigdagentijd: een tijd van bezinning, van inkeer om na te denken over je bestaan en over hoe je je verhoudt tot de wereld en tot God. Hij eindigt zijn brief met lied 920, een lied van Ad den Besten.

Deze Ad den Besten (1923 - 2015) heeft vele Psalmen en Gezangen (meer dan tachtig) vertaald.

Helaas kunnen we in de huidige editie van het Liedboek niet meer zoeken op auteur - ook niet op componist. Een ernstige omissie, vind ik. Na het lezen van lied 920 sloeg ik even terug: lied 919, ook van Ad den Besten - Zo mooi! Met dit lied eindig ik straks deze rubriek.

De Klokkenstoel

Als alles volgens plan verloopt, luidt op Paasmorgen de klok weer. In de weken ervoor is er hard gewerkt door onze kerkrentmeester Bertus Schoneveld en door de firma Haarman om dit voor elkaar te krijgen. Ook onze activiteitencommissie zet zich in.

Het was de bedoeling tussen 1 en 4 april bij u aan de deur te komen met bonbons, badhanddoeken (voorzien van klokkenstoel / logo) en zeep (vervaardigd door ds Lidy van Prooyen Schuurman) met de vraag of u een of meer van die prachtige en lekkere producten wilt kopen. We hopen namelijk dat we met de opbrengst hiervan de kosten voor de nieuwe klokkenstoel (ongeveer € 10.000) enigszins kunnen lenigen. Onze actie is nu tot nader order uitgesteld.

Verhuurtarieven

We hebben de nieuwe verhuurtarieven voor het gebruik van onze ruimten vastgesteld.

Verbouw / nieuwbouw overige ruimten

We zijn inmiddels zo ver dat we beschikken over een schetsplan en een elementenbegroting. De kerkenraad is hiermee akkoord gegaan. Dat betekent dat we aan het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken in Gelderland toestemming vragen om onze plannen te realiseren. Dat is een financiële aangelegenheid. Als we van dit college 'groen licht' krijgen, beleggen we een gemeenteberaad om van u te horen of u zich erin kunt vinden. Op diezelfde avond willen we u ons Beleidsplan 2020 - 2025 voorleggen.

Avondmaal

Het coronavirus heeft veroorzaakt dat het gesprek over de manier waarop we met elkaar Avondmaal vieren nu aan de orde is: één grote beker, kleine bekertjes ... Allebei? Mensen verschillen in hun beleving en daarom is het goed dat we het gesprek hierover óók als er geen virusgevaar is, voortzetten.

Pastoraat

Dinsdag 17 maart zijn we in kleine kring bij elkaar geweest om te bespreken hoe we in deze tijd waarin we afstand van elkaar moeten houden, met elkaar kerk kunnen zijn. Ook hebben we de nieuwe opzet van de avond voor contactpersonen geëvalueerd. Over dit laatste informeren we u de volgende keer.

De Uitzicht

In het overleg met Plaatselijk Belang -Harfsen Kring van Dorth, Hoeflo, Ontmoetingscentrum De Veldhoek en de kerk is de inhoud van het nieuwe nummer besproken. Het hoofdonderwerp is de Tweede Wereldoorlog. Het is de bedoeling dat de Uitzicht in de week na Pasen verschijnt.

Tentoonstelling mei tot en met augustus

Deodata en Piet Meininger steken heel veel tijd en energie in de nieuwe expositie. Zowel de expositie als de dienst op 3 mei, de Stille Tocht en de bijeenkomst na afloop daarvan èn Bevrijdingsdag beloven gedenkwaardige gebeurtenissen worden.

Komende ontmoetingen

We hopen van harte dat we elkaar met Pasen weer in een dienst kunnen ontmoeten en bij het Paasontbijt dat daaraan vooraf gaat.
Ellen Dupuis

Gij die alle sterren houdt Lied 919

melodie Dresden 1694 / Darmstadt 1698 - 'Straf mich nicht in deinem Zorn'

In verband met auteursrechten mag de tekst van dit lied niet in de vrij toegankelijke versie van de Klokkepraat afgedrukt worden.



Wij gedenken

Op 5 maart j.l. overleed, na een paar laatste moeilijke maanden, Gerrit Jan Lensink, in de leeftijd van 84 jaar. Voorafgaand aan de crematie hebben we zijn leven herdacht, met herinneringen en verhalen, mooie foto's, muziek, een stukje uit de Bijbel, een gebed – en dat alles met dankbaarheid voor wat hij tijdens zijn leven voor anderen heeft betekend.

Gerrit werd in 1935 geboren als boerenzoon in een warm gezin tussen vele broers en zussen. Het gezin woonde aan de Kasteelweg en was vooral gericht op Bathmen. Dat hij Rikie Pelgrum ontmoette was te danken aan de Oranjevereniging Harfsen die ter ere van het huwelijk van Beatrix en Claus een feestavond organiseerde. Ze dansten samen en dat was het begin van een gelukkig leven samen. Han en Martine groeiden op hun beurt ook weer op in een warm gezin. Vader Gerrit was een rustige en bescheiden man, zelden op de voorgrond, maar hij hield van gezelligheid en spelletjes. Han en Martine, en de twee kleinkinderen deelden met ons hun mooie herinneringen. Uit alles sprak warmte en liefde, vrolijke herinneringen aan uitstapjes.

In zijn werkzame leven was hij elektricien, en na werktijd dook hij met evenveel plezier weer de schuur in om van alles in elkaar te knutselen. Naast werk en gezin was er nog zoveel meer. Gerrit heeft tot na z'n 60e actief gevoetbald, hij was lid van de schietvereniging, en samen met Rikie reed hij geregeld door het land om te zorgen dat anderen van een ballonvaart konden genieten.

Bij het afscheid hebben we ook geluisterd naar het lied 'Ik zie een poort wijd openstaan'. In het vertrouwen dat de mensen die we missen, na hun dood thuis zullen komen; dat liefde hen welkom heet, en dat God zich zal ontfemen over hen en ons.

Gerrit was dankbaar voor zijn leven, zijn liefde voor Rikie, een trotse (schoon)vader en opa.

Wij wensen Rikie, kinderen en kleinkinderen, familie en vrienden en ieder die Gerrit mist de troost toe van goede herinneringen, en de nabijheid van God en lieve mensen om hen heen.

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman



ACTIVITEITEN

Kledinginzameling

De gezamenlijke diaconieën hebben besloten om de kledinginzameling, die zou plaats vinden op 3 en 4 april a.s. NIET door te laten gaan. In overleg met mevrouw Te Wierik, en met haar instemming, zal de inzameling nu plaats vinden op 2 en 3 oktober 2020.

Mocht u zakken kleding hebben, die u echt kwijt wilt voor die datum, dan mag u die bij mevrouw Te Wierik in Lochem in het portiek zetten.

Kerkcafe blijft nog even gesloten

Op moment van het schrijven van dit stukje voor de Klokkepraot heeft de Horeca net te horen gekregen de zaken te moeten sluiten i.v.m. het Corona-virus.

In die lijn is het Kerkcafé ook gesloten. Ik zie u denken? Kerkcafe? Hebben we dat dan? Ja, de kerk in Harfsen houdt 2 x per jaar een Kerkcafé. Niet om veel te drinken, te biljarten, te darten of te flirten..... (althoewel), maar om onder het genot van een hapje en een drankje stil te staan bij een thema. We nodigen dan sprekers uit, laten een filmpje zien en gaan met de bezoekers in gesprek over dat thema. Het eerder aangekondigde Kerkcafe van vrijdag 17 april a.s. komt te vervallen. We hebben wel plannen, maar de omstandigheden maken het nog niet mogelijk om het Kerkcafe te openen. Maar wat in het vat zit verzuurt niet, of om in cafétermen te schrijven, wat in het biervat zit verschaalt niet. We houden u op de hoogte.

Paasattenties

Gewoonlijk wordt in de weken voor Pasen een attentie rondgebracht namens de Diaconie. We hebben in de vorige Klokkepraot hulp gevraagd bij het rondbrengen van de attenties.

De Paasattentie wordt dit jaar vervangen door een mooie kaart ten teken dat we aan u denken, ook in deze moeilijke tijd!

Hiermee beperken we het contact zoveel mogelijk, passend bij de maatregelen rondom het inperken van de gevolgen van het Corona-virus.

The Passion 2020: thema #vrijheidvoorjou

Op donderdag 9 april zou de tiende editie van The Passion live uitgezonden worden vanaf het Munsterplein in Roermond. We wilden deze uitzending graag live met u bekijken via de beamer in Ons Gebouw. Echter i.v.m. het Corona-virus gaat The Passion er dit jaar heel anders uitzien. Er vindt geen opname plaats met publiek. Alle partijen werken nu aan een alternatief.

The Passion vertelt tijdens een groots en uniek muziekevenement over het lijden, sterven en de opstanding van Jezus. Bekende artiesten steken dit eeuwenoude verhaal in een nieuw jasje aan de hand van hedendaagse Nederlandse popnummers.

We zijn benieuwd wat het alternatief wordt. U kunt dit zelf volgen in de media en u kunt het wellicht thuis bekijken. We hopen volgend jaar weer samen met u naar the Passion In Ons Gebouw te kijken.

Klokkenstoel nieuws.

De klok zwijgt nog, maar de nieuwe benen liggen weer in de verf. De acties die de activiteitencommissie bedacht heeft, staan in de koelkast. Die houdt u nog te goed.

Wij wachten op betere tijden en dan komen we met hele leuke acties om de klokkenstoel in elk geval gedeeltelijk te kunnen financieren.

Gerda ten Have

Het idee om Gerda te interviewen ontstaat op Aswoensdag bij de voorbereiding van de Paasbrunch van 7 april in Ons Gebouw. Gerda vertelt met een glimlach en een ondertoon van ernst dat ze bij de koffie eigenlijk geen koekje mag. Als ik haar vragend aankijk zegt ze'ja, dat was vroeger zo, en ook al houd je je er niet meer aan, je vergeet het niet'.

Al twee en een half jaar is Gerda ten Have werkzaam bij de Ontmoetingsplek de Veldhoek. Twee jaar geleden begon ook de samenwerking met de Schakel. Bewoners van de Veldhoek en leden van de Schakel die niet in de Veldhoek wonen trekken nu vaak samen op. Gelukkig zijn ouderen steeds langer actief. De andere kant is dat daardoor de activiteiten van de Schakel en Veldhoek soms wat minder bezocht worden.



Daarom bundelen we op hoogtijdagen de krachten en maken er samen weer iets moois van.

Dat doen we ook weer voor de komende Paasdagen dan is er een Paasbrunch in Ons Gebouw (onder voorbehoud). We beginnen om 12.00 uur met een heerlijke Paasbrunch met diverse soorten lekkere broodjes, eieren, soep enz. Na een korte pauze is er een paasoverdenking met ter afsluiting koffie of thee met iets lekkers. Het is gezellig om dit samen voor te bereiden.

Gerda is de spin in het web op de Veldhoek. Ze regelt met een aantal vrijwilligers de uitjes, bedenkt leuke middagen en is daar dan ook vaak aanwezig om de helpende hand te bieden. Voor 6 uur per week staat

ze als vrijwilligster op papier, maar je kunt er een boekwerk mee vullen. Het rooster, de website, facebook, stukjes schrijven voor de wekelijkse krant, vrijwilligers coördineren, noem maar op. Gerda doet het of is er nauw bij betrokken. Ze doet haar werk vrolijk, enthousiast en liefdevol en geniet het meest als ze de bewoners ziet glunderen. Daar doe ik het eigenlijk voor, zegt Gerda. Als er gemopperd wordt, als er achteraf commentaar komt, tja...dan kan ik er ook niets meer aan doen en dat vind ik jammer.

Geboren op 14 augustus 1961 in Twello in een gezin met twee broers en twee zussen. Gerda is de middelste. Zij volgde de opleiding ziekenverzorging. Dit werk in de zorg deed ze jarenlang met veel plezier in een verpleeghuis en later in de wijk tot het haar gezondheid kostte. Daarna bleef ze werken bij Zorginstelling Carinova, waar ze zich ging bezighouden met het verstrekken van hulpgoederen. Ze is getrouwd met Jan ten Have. Hij woonde al in Okkenbroek aan de grens met Lettele. Okkenbroek is grotendeels Protestants, Lettele daarentegen grotendeels Katholiek.

In Okkenbroek is ze ook actief, met het samenstellen van de dorpskrant, het beheer van de website van Okkenbroek, de roosters, activiteiten bijhouden en berichten op facebook zetten. Daarnaast houdt ze van haken, lezen, doet aan sportfitness, nordic walking en is mantelzorger voor haar moeder.

Hoe kom je dan eigenlijk in Harfsen terecht vraag ik aan het slot. Tja...zegt Gerda, : ik zag de advertentie en dacht: met ouderen werken vind ik erg leuk en activiteiten begeleiden. Ik kan het in elk geval proberen, het zal wel niets worden, natuurlijk gaan Harfsenaren eerst..... maar dat was niet waar. Nu ben ik al weer twee en een half jaar hier, met plezier.

Het is fijn om samen met Gerda en enthousiaste mensen van het team van de Veldhoek en de Schakel weer samen op 7 april de Paasbrunch te organiseren.

Gezien de huidige laatste ontwikkelingen, gaat de Paasbrunch waarschijnlijk ook niet door vanwege het Corona virus en moeten we weer iets anders verzinnen of bewaren tot volgend jaar. Daar hoort u weer van.

BIJ DE DIENSTEN

Collecten:

09 april	1. Rode Kruis	2. Kerkrentmeesters
12 april	1. Kerkrentmeesters	2. Kinderen in de knel
19 april	1. Mercy ships	2. Kerkrentmeesters
26 april	1. Kerkrentmeesters	2. Lilianefonds

Toelichting bij de collecte:

09 april: Rode Kruis

“Hulp aan mensen in nood. Daar staat het Rode Kruis voor. Dichtbij, als je op blaren loopt bij de Vierdaagse of als je je enkel verzwikt tijdens een hardloopwedstrijd. Als je je huis uit moet door een gaslek of als je in glas bent gaan staan bij een festival. Maar ook ver weg. Mensen die dierbaren zijn kwijtgeraakt toen ze op de vlucht sloegen voor geweld in hun dorp, of wiens huis is weggevaagd door een modderstroom. Voor jou en voor hen staan we klaar. Met het grootste vrijwillige hulpverlenersnetwerk ter wereld is er altijd iemand bij je in de buurt. Om je te helpen als je dat nodig hebt.”

12 april: Kinderen in de knel: Onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst (India)

Iedereen vindt het belangrijk om te weten dat je er mag zijn, gewoon zoals je bent. Dat is ook wat wij als kerk uitdragen: er is plaats voor iedereen ongeacht je afkomst. Dat is India wel anders. Daar worden duizenden Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten omdat ze niet bij een kaste horen. Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie deze kinderen helpen om uit de cirkel van armoede te komen en niet meer buitengesloten te worden. Ze zijn voor en na schooltijd welkom in een Bala Bata, een speciale dorpsschool. Daar krijgen ze huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. Ook wordt er gekeken naar de thuissituatie van de kinderen. Door deze liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn. Vandaag collecteren we voor dit werk, zodat jaarlijks bijna 4.000 kinderen een betere toekomst krijgen. We bevelen deze Paascollecte van harte bij u aan! Helpt u mee? Dank u wel!

19 april: Mercy Ships, Medische zorg voor ieder mens

Wij geloven dat medische zorg voor ieder mens beschikbaar moet zijn. Daar draagt Mercy Ships aan bij.

Met ons grootste ziekenhuisschip ter wereld, vol professionele vrijwilligers, maken we door operaties en trainingen chirurgische zorg toegankelijk voor de allerarmsten. Wij houden van mensen en ieder mensenleven is het waard om voor te vechten. Dat maakt ons werk betekenisvol en creëert impact.

We bieden onze vrijwilligers en donateurs de kans om hun eigen leven te verrijken door onderdeel te zijn van ons verhaal. Met elkaar geven we nieuwe hoop en toekomstperspectief aan de mensen die we behandelen, zodat ze met zelfvertrouwen weer mee kunnen doen in hun eigen leefomgeving. Wij geven geloof, hoop en liefde door.

26 april: Lilianefonds, Een eerlijke kans op een beter leven

Kinderen met een handicap die opgroeien in armoede blijven verstoken van eerlijke kansen. Ondanks internationale conventies over de rechten van mensen met een handicap, hebben zij beperkt toegang tot onderwijs, gezondheidszorg of de arbeidsmarkt. Zij worden belemmerd, door hun handicap, maar ook door maatschappelijke uitsluiting. Hun grootste beperking is het gebrek aan een eerlijke kans.

Het Liliane Fonds verbetert de levenskwaliteit en toekomstkansen van deze kinderen. Samen met lokale partnerorganisaties maken we hun leef-, speel- en leerwereld toegankelijker en dragen we bij aan een inclusieve samenleving waarin meedoen ondanks een handicap mogelijk is.

Wilt u deze doelen steunen maar komt u dit keer niet in de kerk?

Uw gift is van harte welkom op NL11RABO03014.06.405 f.n.v. Diaconie Harfsen, onder vermelding van het collectiedoel. De diaconie zorgt er dan voor dat uw gift op de juiste bestemming komt.

AGENDA

Vrijwel alles onder 'corona-voorbehoud'

dinsdag 14 april 19.45 Ons Gebouw Kerkenraad

ADRESSEN

Predikant: Ds. Lidy van Prooyen Schuurman
Hobbemakade 47, 7204 BL Zutphen
predikantlidy@harfsen.nl
0575-510553
werkdagen: maandag, dinsdag,
donderdag
telefonisch het beste te bereiken 's
morgens vóór 9.30 uur,
en aan het einde van de middag/begin
van de avond

Meldingen van ziekte, ziekenhuisopname en voor een bloemengroet kunt u doorgeven aan: Ageeth Veeneman, tel. 0573 432006 of via mail: kleinreeve@hetnet.nl

Postadres: Sporkehout 6, 7217 TN HARFSEN
Telefoon 06 34 09 78 71
Koster: Fam. Pelgrum, tel. 0573 431729 en
Fam. Enderink, tel. 0573 431916
Fin. Adm. Mevr. T. Wichers, tel. 0573 431588
Ledenadm. Mevr. J. Wichers, tel. 0573 431798
Bankrekening NL56INGB00010.100.43
NL73RABO 03737 11 514
Diaconie: NL11RABO03014.06.405
Mailadres: diaconieharfsen@gmail.com
Website: www.harfsen.nl/kerk
hier kunt u de Klokkeproat ook digitaal lezen
Aanleveren kopij voor dinsdag 21 april via rikaelkink@hotmail.com

CLOCKTALK



Voedselbankactie door kinderen van zondagsschool

Afgelopen woensdag 11 maart stormden de kinderen van zondagsschool Harfsen vol enthousiasme de lokale Spar binnen.

Ze hadden de afgelopen maanden geld gespaard en mochten hiervan producten kopen zoals pasta's, sauzen en rijst met kruidenmix voor de voedselbank. Vol trots verlieten zij voor €100 met een volle boodschappenkar met dozen vol etenswaar de kassa. Daar werden ze verrast door Spar eigenaar Arno Vrielink, die de kinderen een ijsje aanbood.

Na deze verkoeling vervolgde de reis naar Zutphen, naar een pand op industrieterrein de Mars, waar de voedselbank zich bevindt. De kinderen en de boodschappen werden hartelijk ontvangen door Willy, waarna ze vertelde hoe hard deze spullen nodig zijn om de 250 boxen te kunnen vullen die wekelijks worden uitgedeeld. Hier komen mensen uit de gemeentes Zutphen, Lochem, Brummen en Bronkhorst die door verschillende omstandigheden niet genoeg geld hebben om voldoende voedsel te kopen voor hun gezin. Een zeer geslaagde actie waarbij de kinderen heel concreet hebben kunnen zien wat er met hun gespaarde geld gedaan kan worden voor de mensen in hun eigen regio.

Ook de zondagsschool houdt de komende weken geen bijeenkomsten i.v.m. de maatregelen die genomen zijn rondom het corona virus. Dit zal in elk geval t/m 5 april zijn.

Geachte gemeenteleden,

De kerkenraad nodigt u van harte uit
voor het Paasontbijt welke,
onder voorbehoud, gehouden wordt op:

Eerste paasdag **Zondag 12 April**

Het paasontbijt begint om 9.00 uur,
aansluitend is de dienst om 10.00 uur.
U kunt zich opgeven voor het paasontbijt tot
dinsdag 7 april bij:

Dirrie Enderink 431916
henkenderink@hetnet.nl
Nel Oolman 431794
n _ oolman@hotmail.com

De kosten zijn € 4,00 voor volwassenen
en €3,00 voor kinderen tot en met de basisschool

Natuurlijk zijn ook de ouders, broertjes en zusjes
van de zondagschoolkinderen van harte welkom.