

KLOKKEPRAOT

Maandelijks nieuws van de Protestantse Gemeente Harfsen,
Jaargang 8, nummer 6, juli/augustus 2020.



Zomer

Dit jaar is alles anders natuurlijk. Er is zoveel dat werd stopgezet in maart, dat we niet kunnen wachten om van alles weer op te starten. Gelukkig gaan er weer deuren open, worden instrumenten uit het vet gehaald, wordt er weer koffie gedronken in de Veldhoek, en gaan mensen weer voorzichtig bij elkaar op bezoek.

Anderen, doodmoe van het harde werken, snakken naar rust. En allemaal snakken we naar wat zo lang zo gewoon was: elkaar aanraken en vasthouden. En wat verlang ik naar de dag dat we elkaar niet meer hoeven te zien als een potentieel besmettingsgevaar. En dat anderhalve meter weer gewoon een lengtemaat is in plaats van een waarschuwingsbord.

Wat is er weer veel gebeurd de afgelopen maanden. En veel *niet* gebeurd. Ik denk terug aan alle berichten van ziekte en zorg en verdriet, gelukkig ook de opluchting en goede berichten.

De zomer is aangebroken en het is goed om in vertrouwen de dingen even los te laten.

De wijsheid dat het gezond is om met regelmaat dingen los te laten, is al zo oud als de mensheid, en de neerslag ervan vinden we onder andere in het sabbatsgebod en/of de zondagsheiliging. Voor sommigen roept dat meteen naargeestige herinneringen op aan een dag vol verveling en omgeven met allerlei verboden. Maar liever dan de kwade reuk richt ik me op de goede geur ervan. Een wekelijks geschenk van God, en een wekelijkse oefening in loslaten en ophouden, even uit de tredmolen van het dagelijkse, om je te laven aan wat goed is. Behalve die wekelijkse dag is er misschien ook een dagelijks moment, van stilte of ontspanning. En jaarlijks is er de zomer...!

Vanaf deze plek wens ik u en jou een mooie zomerperiode toe. Met genoeg om van te genieten. Ik realiseer me ook dat 'met vakantie gaan' voor heel veel mensen er anders uitziet dan andere jaren, en dat voor anderen de zomer vooral een tijd van wachten is, tot de kinderen weer veilig van vakantie terug zijn, tot het bezoek weer komt.

Aan ieder van u wens ik toe wat u het meest nodig hebt: ontspanning, rust, geduld, troost en plezier.

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman

Welkom terug in de kerk

Op het moment dat ik dit schrijf, hebben we twee oefendiensten achter de rug, en ben ik bezig met de voorbereiding van de allereerste viering waarbij iedereen weer mag komen zolang we de anderhalve meter afstand kunnen waarborgen. Spannend!

Het was in ieder geval heerlijk om de afgelopen weken elkaar weer aan te kunnen kijken.

En ja, zo gaat dat: het protocol is nog maar nauwelijks in gebruik genomen, en het is alweer deels achterhaald. Na de laatste persconferentie is de absolute verplichting om voor een kerkdienst te reserveren ervan af. Maar wel onder voorwaarde. Want waar dient zo'n reservering voor? In de eerste plaats om teleurstelling aan de deur te voorkomen. Dat we op zondagmorgen bij de deur tegen niemand hoeven te zeggen: sorry, maar we zitten vol vanmorgen, ga maar weer naar huis. Dat is natuurlijk alleen een probleem als je meer kerkgangers verwacht dan er stoelen beschikbaar zijn.



En dat weten we gewoon nog niet. Ik weet van sommigen die staan te popelen na al die maanden om weer te mogen komen, en anderen aarzelen juist. We moeten het maar even aanzien. Dus ik zou zeggen: geef u nog even een paar weken op als u naar de kerk wilt komen.

U kunt dat doen per mail: diaconieharfsen@gmail.com

of per telefoon: 06 – 20088157 (Dineke Weijenberg).

Blijkt al gauw dat we ruim genoeg stoelen hebben, dan vervalt dat hele reserveren vanzelf. We houden het niet langer in stand, dan echt noodzakelijk. Want dat willen we het liefst, dat je kunt komen wanneer je wilt, dat de deuren altijd open staan.

Een andere reden voor een reserveringssysteem is, mocht er ergens een besmetting plaatsvinden, dat dat het contactonderzoek vergemakkelijkt. Maar daar vinden we wel wat op: gewoon een lijst waar je je naam kunt opschrijven als je binnenkomt.

De rest blijft gewoon van kracht: we houden anderhalve meter afstand, we ontsmetten onze handen, we zingen niet. Bij verkoudheids- en/of koortsklachten: neem geen risico, en blijf thuis. Maar als u gezond bent, en u heeft zin: welkom terug in de kerk!

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman

Vakantie

Zo langzamerhand keert er ook weer iets terug van het gewone domineesleven. Het is fijn om weer mensen te zien in plaats van alleen te bellen. Na de vakantie hoop ik dat ik het gewone pastoraat weer op kan pakken, dat er weer plannen gemaakt kunnen worden om mensen te ontmoeten. En net nu de kerkdiensten weer hervat mogen worden ga ik op vakantie. Dat voelt een beetje vreemd, maar het is niet anders.

Ik ben afwezig van 12 juli t/m 9 augustus.

Er is natuurlijk vervanging geregeld.

In geval van nood kunt u van 12 juli t/m 2 augustus terecht bij ds. Wilma Klein, Almen

en van 2 t/m 9 augustus bij ds. Hannie van Boggelen, Deventer

Met een hartelijke groet,

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman



DIENSTENROOSTER

12 juli:	10.00 uur	Ds. van Wingerden, Rijssen
19 juli:	10.00 uur	Ds. L. Burger, Warnsveld
26 juli:	10.00 uur	Mevr. G. Braam, Borculo
02 augustus:	10.00 uur	Ds. H.E. van Boggelen, Deventer
09 augustus:	10.00 uur	Ds. J.H. Weijnenberg, Harfsen
16 augustus:	10.00 uur	Ds. D. van Alphen, Warnsveld
23 augustus:	10.00 uur	Ds. L.M. van Prooyen Schuurman
30 augustus:	10.00 uur	Ds. H.E. van Boggelen, Deventer

UIT DE KERKENRAAD

Kerkenraadsvergadering

Op dinsdag 9 juni jongleden was het zo ver: in de kerkzaal kwamen we als kerkenraad bijeen; we konden elkaar weer in de ogen kijken. Dat kon gelukkig vanaf 21 juni ook met het ochtendgebed op zondag in Ons Gebouw.

Communicatie

De hoofdmoot van onze agenda op 9 juni was het Gebruiksplan Ons Gebouw (richtlijnen voor de kerkdienst) en het Protocol voor de huurders en gebruikers. 'Het werkt,' hebben we kunnen vaststellen en als er nieuwe richtlijnen komen van de overheid, is een aanpassing zo gedaan.

De weekbrieven van ds Lidy van Prooyen Schuurman hebben ons de afgelopen maanden geïnformeerd en getroost, het ochtendgebed (elke zondag vanaf half maart!) heeft ons bemoedigd en gevoed met woorden en muziek. Dank jullie wel, Lidy en Joris voor al jullie tijd en inzet!

Bloemengroet

Omdat we vooral in het begin van de coronatijd niet bij zieken op bezoek wilden gaan met een boeket van de kerk, is er toen besloten een kaart te sturen naar hen van wie we wisten dat ze met ziekte te kampen hadden. We hebben heel wat kaarten verstuurd.

Nu de situatie zich weer iets ontspant, gaan we vanaf 5 juli weer met een boeket op bezoek bij mensen die in het ziekenhuis hebben

gelegen. Meld het even bij ons, het liefst via Ageeth Veeneman, als er in uw buurt iemand terug is uit het ziekenhuis.

Overige ruimten Ons Gebouw en Beleidsplan 2020 - 2025

Onlangs heeft het Collegiale College voor de Behandeling van Beheerszaken in Gelderland (CCBB) ons toestemming verleend voor nieuwbouw /verbouw van de overige ruimten van Ons Gebouw. Daar zijn we heel blij mee. Maar nu gaat het pas beginnen: we hebben u nodig! Wij willen graag met u van gedachten wisselen over de plannen die we hebben gemaakt. Na de zomervakantie organiseren we een gemeenteberaad waarop wij u deelgenoot maken van het plan en uw mening gevraagd wordt. Tevens bespreken we die avond het Beleidsplan 2020 - 2025.

Een datum hebben we nog niet bepaald, evenmin de organisatie. Maar op 11 augustus pakken we ons kerkenwerk weer op in onze eerste vergadering in het seizoen 2020 - 2021.

Een goede zomertijd gewenst!

Ellen Dupuis

Wisseling

In wijk 2.2, de Larense kant van de Lochemseweg buiten de bebouwde kom, is Jenny van Kessel-Eggink bereid gevonden de nieuwe contactpersoon te worden. Zij neemt de taak over van Miranda Boesveld, die dit jarenlang heeft gedaan. Miranda, nogmaals hartelijk dank voor al die jaren trouwe 'dienst'. En Jenny, fijn dat je dit wilt overnemen.



Miranda was tevens financieel medewerker. Hiervoor is nog geen opvolger gevonden. We vragen dus iemand die hier (6 adressen) de financiële acties, zoals Kerkbalans, solidariteitskas en de eindejaarscollecte, wil rondbrengen/ophalen. U hoeft niet in deze wijk woonachtig te zijn om dit stukje kerkenwerk te doen. Belangstelling? Even een belletje of mailtje naar Nel Oolman: n_oolman@hotmail.com of 06 1368 9741.



TERUGBLIK

Een verre reis

Deze dagen moet ik geregeld denken aan de studiereis die ik in de zomer van 2011 maakte naar Suriname. Een collegiale uitwisseling die een onuitwisbare indruk heeft gemaakt. Een stuk of 10 dominees en geestelijk verzorgers op bezoek bij een stuk of wat Surinaamse collega's, katholiek, protestants in allerlei kleuren. Ik herinner me de warme brasa (omhelzing) op vliegveld Zanderij van lieve collega's die we nog nooit eerder hadden gezien, maar die in 2 weken vrienden werden. Wat we allemaal hebben gezien en meegemaakt valt nauwelijks te beschrijven. Diepe indruk heeft gemaakt de excursie naar een voormalige plantage, rondlopen door Paramaribo met als gids de schrijfster Cynthia McCleod, het bezoek aan Fort Zeelandia met z'n herinneringen aan slavernij en de decembermoorden. Ik herinner hoe we een poosje mochten meelopen met collega's, hoe ik een dag wat pastorale bezoeken mocht brengen in een arme wijk in Paramaribo, en een begrafenis bijwoonde. Ik herinner me hoe bizar dat aanvoelde, al die Nederlandse sporen in dat verre land, in het Sranantongo, de Surinaamse taal, in plaatsnamen, achternamen, hoogkerkelijke geloofsliederen uit Nederland in het Surinaamse Liedboek. Ik herinner me als sluitstuk van onze reis: Keti Koti (de afschaffing van de slavernij) meevieren in de kleurrijke straten van Paramaribo. En nog heel veel meer. Een reis vol heerlijke, warme en ongemakkelijke ervaringen tegelijk.

Ik herinner me ook van vroeger op school de trots die we meekregen: Suriname was een heel ver land, en het was 'van ons'! De trots ben ik

allang kwijt. En de spiegel die het ons voorhoudt, hoop ik nooit meer te vergeten. Net zomin als het verhaal van de grote zwarte Surinamer in Nederland, die vertelde hoe hij bij voorbaat al aan de overkant van de straat gaat lopen, als hij een meisje ziet aankomen: zodat ze niet hoeft te denken dat hij haar zal lastigvallen. En over de pijn die dat doet. Ik hoop dat ik mijn eigen vooroordelen voortaan herken, en dat ik altijd de moed heb mezelf tot de orde te roepen.

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman

Een brief

En daar lag dan “zomaar” bij de post een prachtige bedankkaart voor Steffi. Wat attent van de kerk.

Steffi, oudste dochter van 19 jaar, zit niet in de zorg. Ze volgt op dit moment de opleiding tot verpleegkundige (HBO-V) aan het Saxion in Deventer en zit in het eerste leerjaar.

Afgelopen najaar volgde ze bij het Rode Kruis de EHBO-opleiding en meldde zich aan om vrijwilligerswerk voor het Rode Kruis te doen. De geplande evenementen waar ze voor stond ingeroosterd vervielen dus dat inspireerde haar om andere activiteiten voor het Rode Kruis op te pakken.

Zo draaide ze een aantal diensten bij het ziekenhuis in Apeldoorn waar mensen op de spoedeisende hulp gescreend werden op Coronaverdachte klachten en had ze zich aangemeld als vrijwilliger bij het Zorghotel in Almen. Gelukkig voor iedereen is het Zorghotel in Almen niet operationeel geweest.

Eind april kreeg ze het verzoek of ze ingezet wilde worden in een Corona Zorgcentrum in Rotterdam. In het westen waren te weinig vrijwilligers om alle diensten te bemannen/bevrouwen vandaar dat andere Rode Kruis eenheden werden aangeschreven. Het Rode Kruis zou een slaapplek regelen, reiskosten zouden worden vergoed en een vergoeding per dag voor gemaakte voedingskosten zat bij in de regeling. Hoewel wij als ouders niet gelijk stonden te springen stond Steffi dat wel. Ze had er wel oren naar.

En daar ging ze dan. Op vrijdagavond 1 mei brachten we haar naar het station in Deventer waar we haar maandag 4 mei, vermoeid maar met een schat aan ervaring, weer van de trein ophaalden. Af en toe stuurde ze een foto of appje om ons deelgenoot te maken van haar ervaringen.

Wat zijn we trots op onze Stef! Zo trots dat we dit graag met jullie willen delen en uiteraard om langs deze weg de mensen van de Protestantse Gemeente Harfsen willen bedanken voor hun bedankje en blijk van waardering.

Erik en Geke Wilgenhof

N.B. Deze brief verscheen eerder op de weekbrief, en naar aanleiding daarvan was er een klein interview met Steffi tijdens de viering van 14 juni j.l.



 **Rode Kruis**

Protestants perspectief: Zorg voor lichaam en ziel

Door: Ds. René de Reuver
scriba generale synode



Juist tijdens de afgelopen maanden zagen we: lichamelijke gezondheid alléén is niet het hoogste goed, schrijft scriba ds. René de Reuver. "Heelheid en heil raken lichaam, ziel en geest."

De coronacrisis maakt veel los in de samenleving. In de beginperiode lag alle nadruk op beteugeling van de uitbraak. We zagen de overbelaste IC's, verpleegkundigen en artsen die overuren draaiden en nauwelijks stil konden staan bij wat ze allemaal meemaakten. De berichten van de 'frontlinie' waren aangrijpend. Nu de rust enigszins terugkeert, komt er gelukkig verruiming voor de verpleeghuizen en andere instellingen. Dat is belangrijk, want we weten: lichamelijke gezondheid kan niet het hoogste en enige doel van zorg zijn.

De gevolgen van de lockdown zijn immers ingrijpend geweest. Verpleeghuizen en psychiatrische inrichtingen gingen dicht. Van de ene op de andere dag was er geen bezoek meer mogelijk van familieleden en andere dierbaren. Allemaal bedoeld om de uitbraak te beteugelen. De verhalen die verzorgenden en familieleden vertellen over de gevolgen gaan door merg en been. Voor velen van hen was en is dat dramatisch geweest. Het laat het ingewikkelde dilemma zien waarvoor regering, RIVM en directies van instellingen stonden. Veel mensen in de zorg en de dierbare naasten hebben grote moeite gedaan om toch contact te leggen en te houden. Muzikanten voor het verpleeghuis, gesprekken via telefoon en I-pad, zwaaien voor het raam, soms kijken met een verrekijker of een gesprek achter glas of plastic.

Alle pogingen om er iets van te maken laten meteen ook zien hoe pijnlijk het allemaal is, hoe gemankeerd als je niet dichtbij kunt zijn,

elkaar in de ogen kunt kijken en kunt vasthouden. Veel dementerende ouderen raken extra verward en angstig. Praten en zwaaien op afstand is niet voldoende, er is geen herkenning. Als de cognitie gaat ontbreken is de fysieke aanraking nodig. Een mens kan aan eenzaamheid sterven.

Alle humane zorg, waarin mensen tot hun recht komen is altijd integrale zorg, waarbij lichaam, geest en ziel aandacht en respect krijgen. We waren gespitst op lichamelijke gezondheid, maar intussen kwam het lichaam ook tekort door gebrek aan aanraking.

De kerk heeft vanouds naast aandacht voor lichamen ook welbevinden ook zorg voor de ziel, de 'persoonlijkheid' van een mens. We zijn daarom blij dat in de meeste zorginstellingen ook predikanten en andere pastores werkzaam zijn. Zij hebben de tijd om te luisteren, om te bidden en te zegenen. Geestelijke verzorgers werden in deze crisistijd soms wél, maar soms ook niet toegelaten door de directies en moesten zich af en toe inspannen om toegang te krijgen. Alles werd immers uit de kast gehaald om het virus buiten de deur te houden. De focus op lichamelijke gezondheid had tot gevolg dat de mens tekort kwam, naar lichaam, ziel én geest. Dat is gebrekkige zorg, tijdelijk nodig vanwege gebrek aan beschermende middelen, maar het mag niet gaan leiden tot schrijnende situaties, die blijven voortduren.

De onderliggende vraag is: hebben we in onze samenleving niet een te beperkte opvatting van wat gezondheid is? Heelheid en heil raken lichaam, ziel en geest. Als Jezus mensen opricht, brengt Hij ze terug in de gemeenschap, is er herstel van relaties. De melaatsen zijn niet langer buitengesloten. Gezondheid is méér dan genezing van het lichaam. De Wereldgezondheidsorganisatie definieert gezondheid als volgt: "Gezondheid is een toestand van volledig lichamenlijk, geestelijk, sociaal en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamenlijke gebreken." Lichamenlijke gezondheid alléén is dus niet het hoogste goed.

Nu het tij langzamerhand aan het keren is is het belangrijk dat er volop aandacht komt voor de behoefte aan lichamenlijke nabijheid en ruimte voor geestelijke zorg. Maatwerk is nodig, zodat voor iedere persoon een afweging gemaakt kan worden: wat is voor hem of haar nú nodig aan integrale zorg voor lichaam, ziel en geest? Hopelijk zijn we op een eventuele tweede coronagolf beter voorbereid en kunnen schrijnende situaties bij kwetsbare mensen die niet voor zichzelf kunnen opkomen, dan voorkomen worden.

Bezinning: “waarover praten zij”

was in de vorige eeuw de inzet van een reclame voor een wasmiddel. Zijn de uren nog te tellen dat we met elkaar spraken en wellicht nog zullen spreken over “corona”? Ik vraag me af: “als er nou geen corona geweest was, waar zouden we dan al die tijd met elkaar over gesproken hebben?” Zouden we dan meer geroddeld hebben? Meer hardop gedroomd hebben over toekomstplannen? Zouden we meer over het geloof gesproken hebben? Het is bekend dat meer mensen naar “de” online- en tv-kerkdiensten kijken en luisteren dan in het “voor coronatijdperk” aanwezig waren tijdens kerkdiensten. Wat zou daar achter kunnen zitten? Terwijl voorheen trouwe kerkgangers de kerkdiensten (maar u mag ook lezen “het ontmoeten van elkaar”) juist zo missen en niets liever willen dan met elkaar de dienst meemaken, “lekker” zingen en daarna gezellig koffie/thee met elkaar drinken. Laten we ons niets wijsmaken: het nieuwe normaal is niet normaal. Ook al zijn en worden deze woorden de laatste tijd telkens weer uitgesproken (de kracht van de herhaling is hier niet bepaald positief) het is niet normaal dat we niet dichtbij elkaar mogen komen, zingen nu opeens een smerige bezigheid is terwijl het vroeger zo goed voor de longen was. Wat zal er van de kerk overblijven als het afstand houden te lang aanhoudt? Soms denk ik wel eens...zitten we nu toch dicht tegen de wederkomst aan? Let wel: ik doe geen voorspelling dat dit binnen 12 jaar zal gebeuren zoals een voorganger in Amsterdam beweert. Maar toch, juist in deze tijd waar we (met alle goede bedoelingen en voor het gemak ooit uitgevonden) gevolgd kunnen worden, van alles aan elkaar gelinkt wordt, we overal geregistreerd (kunnen/moeten) worden....Wat moet/kan ik met Bijbelgedeeltes die gaan over de weeën die voorafgaan aan de wederkomst?
(afkomstig uit kerkblad Dokkum)

BIJ DE DIENSTEN

Collecten:

12 juli: 1. KWF

19 juli: 1. Alg. Harfsens kerkenwerk

26 juli: 1. K.N.G.F.

2. Klokkepraot

2. Stichting Z.O.A.

2. Bloemenfonds

02 augustus:	1. Pastorale Zorg	2. Amref Flying Doctors
09 augustus:	1. Lilianefonds	2. Alg. Harfsens kerkenwerk
16 augustus:	1. Onderhoudsfonds	2. K.I.A. Zending Rwanda
23 augustus:	1. Amnesty International	2. Klokkepraot
30 augustus:	1. Bloemenfonds	2. Zonnebloem

Toelichting bij de collecte:

12 juli: KWF

Op 12 juli zou gecollecteerd worden voor de 24 uurs-estafette t.g.v. Samenloop voor Hoop. SamenLoop voor Hoop is een evenement van KWF voor iedereen die iets tegen kanker wil doen.

Vanwege de situatie omtrent corona is besloten om alle SamenLoop voor Hoop-evenementen in den lande uit te stellen. De actie voor Lochem is uitgesteld naar 26 en 27 juni 2021.

Desalniettemin is het collectiedoel het KWF Kankerbestrijding.

Van elke euro gaat 83 cent naar de doelen van het KWF: minder kanker, meer genezing en betere kwaliteit van leven. Het geld wordt besteed aan kankeronderzoek, voorlichting over het voorkomen van kanker en aan patiëntenondersteuning. Ook zetten ze zich in voor een Rookvrije Generatie en de toegankelijkheid van dure geneesmiddelen. Helaas kennen we allemaal in onze omgeving mensen bij wie kanker is vastgesteld, een behandeling ondergaan, of uitbehandeld zijn of zelfs overleden zijn. Daarom bevelen we deze collecte van harte bij u aan!

19 juli: Stichting Z.O.A.

De stichting Z.O.A. is er voor onze naasten in nood die lijden in deze gebroken wereld.

Ze zijn er voor mensen die alles kwijt zijn geraakt door een oorlog of een ramp. Samen met jou kunnen ze in noodsituaties snel te hulp schieten.

En hen ook daarna trouw blijven, door te helpen bij het opbouwen van een nieuw bestaan. Net zo lang totdat ze zichzelf weer kunnen redden.

26 juli: K.N.G.F.

"Het is onze missie zoveel mogelijk mensen met een beperking een fijner leven te geven met een speciaal opgeleide hond. Een geleidehond vergroot de bewegingsvrijheid en zelfstandigheid. KNGF

Geleidehonden is van geboorte tot pensioen betrokken bij haar honden.

Wat doet KNGF Geleidehonden?

Sinds onze oprichting in 1935 hebben wij duizenden honden geschoold voor blinde en zeer slechtziende mensen. Door al deze ervaring hebben wij een schat aan kennis op het gebied van hond en handicap. Deze vakkennis zetten we tegenwoordig ook in voor mensen met andere beperkingen: bijvoorbeeld mensen in een rolstoel, personen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) of kinderen met autisme."

2 augustus: Amref Flying Doctors

Amref Flying Doctors werkt aan een gezond en sterk Afrika. Ze leiden zorgverleners in Afrika op, bieden basiszorg en geven voorlichting. Ook praten ze met Afrikaanse overheden, want ze willen dat verbeteringen in de gezondheidszorg blijvend zijn.

9 augustus: Lilianefonds

Het Liliane Fonds draagt bij aan een wereld die openstaat voor iedereen en waarin ook de armste kinderen met een handicap al hun talenten kunnen ontwikkelen en inzetten. Samen met lokale organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika maken we kinderen sterker en hun omgeving toegankelijker.

16 augustus: K.I.A. Zending Rwanda

Jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De Presbyteriaanse Kerk in Rwanda heeft juist extra aandacht voor hen. Veel jongeren hebben te maken met werkloosheid, armoede en geweld. Ze krijgen trainingen om hun talenten te ontdekken en te versterken. De kerk leert arme gemeenteleden hoe ze met betere landbouwmethoden en via spaargroepen hun levensomstandigheden kunnen verbeteren. Voor mensen met trauma's vanwege de genocide van 1994 organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen', zodat daders en slachtoffers weer samen verder kunnen. Wilt u deze doelen steunen maar komt u dit keer niet in de kerk?

Uw gift is van harte welkom op NL11RABO03014.06.405 t.n.v. Diaconie Harfsen, onder vermelding van het collectiedoel. De diaconie zorgt er dan voor dat uw gift op de juiste bestemming komt.

23 augustus: Amnesty international

"Wij zijn een wereldwijde beweging van meer dan 7 miljoen mensen. In meer dan 150 landen voeren we actie voor gerechtigheid, vrijheid,

menselijke waardigheid en gelijkheid. We weten waar we een verschil kunnen maken en hoe we onze miljoenen supporters kunnen mobiliseren. Dit doen we namelijk al meer dan vijftig jaar."

30 augustus: De Zonnebloem

"Er kan zoveel meer dan je denkt"

We zetten alles op alles om mensen met een lichamelijke beperking een onvergetelijke tijd te bezorgen. Zodat ook zij volop van het leven kunnen genieten. Daarom denken we altijd in oplossingen. En daar staan onze tienduizenden vrijwilligers ook voor. Onze donateurs maken het Zonnebloemwerk mogelijk."

Opbrengst collecte alternatieve "Havekediens",

Op 24 mei hebben we de alternatieve "Havekediens" gehad.

Met als voorganger Jan Willem Hengeveld, hij werkt op GG Net.

Voor het collectiedoel hadden we dichtbij een doel gezocht.

Bericht ontvangen van Jan Willem Hengeveld dat de collecte een bedrag opgeleverd heeft van

366 euro. Mooi nieuws, allen hartelijk bedankt voor de bijdrage!

Het doel was GGNet Samen Actief

GGNet biedt jaarlijks aan ongeveer 18.000 mensen psychische en psychiatrische behandeling, zorg en ondersteuning. Als vanzelfsprekend gaat daarbij veel aandacht, tijd en geld naar therapieën en verblijf.

Voor herstel is echter meer belangrijk dan een goede diagnose en de juiste behandeling.

GGNet samen-actief is het fonds waaruit activiteiten worden gefinancierd, die niet onder de normale zorgkosten vallen. Denk hierbij aan zingeving, sportevenementen, kunst en cultuur en ontspanning. Eigenlijk allemaal dingen die in het dagelijks leven heel gewoon zijn.

Voor mensen die psychiatrische zorg nodig hebben, zijn ze echter vaak niet vanzelfsprekend. GGNet Samen-actief maakt het mogelijk dat patiënten hier toegang toe hebben en eraan mee kunnen doen.

Samen-actief is een samenwerkingsverband binnen GGNet van de Dienst Geestelijke Verzorging, afdeling Activerend Werk, de cliëntenraad en het Herstelcentrum.

Van harte aanbevolen.

NL08 INGB 0659 2845 29 t.a.v. Herstelcentrum

Graag o.v.v. GGNet samen actief, kostenplaats 1200120

Jannie Zoerink

Ontvangen giften in de periode april - juni

via

ds. van Prooyen Schuurman € 10,- tvb

G. Mombarg 30,- Klokkepraot

NN 8,- Voedselbank

Pinksterattentie's 30,-

'Rondje Harfsen'. Fietsen jullie weer mee?

Hallo allemaal,

Normaal startten we onze fietstocht op de eerste woensdag van mei.

Helaas is daar - door het coronavirus - dit jaar niet van gekomen.

Gelukkig kregen we vanaf 1 juli weer meer ruimte.

Daarom maken we -met in acht neming van de RIVM-regels, vanaf 1 juli weer onze wekelijkse Rondjes Harfsen

De start is, zoals gebruikelijk, om 13.30 uur bij Dorpshuus Hoeflo.

Zoals bekend:

- de tochtjes zijn rondom Harfsen
- ca. 25 km lang
- we zijn ca. 16.30 uur weer terug
- meedoen is kosteloos en geheel vrijblijvend
- E-bikers passen zich met hun snelheid aan aan de 'echte' fietsers!

Het is gezond, leuk en ontspannend om met een groep door ons schitterende landschap te fietsen!



Doe mee onder het motto: **'Fiets je gezond'**

Voor meer info kunt u contact opnemen met:

Henk klein Brinke, tel. 0573-431781

of Arjan Meijeink, tel. 0573-431591

ADRESSEN



Predikant:
Ds. Lidy van Prooyen Schuurman
Hobbemakade 47, 7204 BL
Zutphen predikantlidy@harfsen.nl
0575-510553
werkdagen: maandag, dinsdag,
donderdag
telefonisch het beste te bereiken
's morgens vóór 9.30 uur,
en aan het einde van de
middag/begin van de avond

Meldingen van ziekte, ziekenhuisopname en voor een bloemengroet kunt u doorgeven aan: Ageeth Veeneman, tel. 0573 432006 of via mail: kleinreeve@hetnet.nl

Postadres: Sporkehout 6, 7217 TN HARFSEN
Telefoon 06 34 09 78 71
Koster: Fam. Pelgrum, tel. 0573 431729 en
Fam. Enderink, tel. 0573 431916
Fin. Adm. Mevr. T. Wichers, tel. 0573 431588
Ledenadm. Mevr. G. Smale, tel. 06 51 01 90 87
Bankrekening NL56INGB00010.100.43
NL73RABO 03737 11 514
Diaconie: NL11RABO03014.06.405
Mailadres: diaconieharfsen@gmail.com
Website: www.harfsen.nl/kerk

hier kunt u de Klokkeproat ook digitaal lezen
Aanleveren kopij voor dinsdag 18 augustus via rikaelkink@hotmail.com



CLOCKTALK

De zondagsschool coronaproof...

Gelukkig mochten de kinderen en de leiding van de zondagsschool na de lockdown weer bij elkaar komen.

Twee zondagen hadden we ons vertrouwde zondagsschooluurtje in Ons Gebouw.

Zondag 5 juli gaan we gezellig afsluiten bij de familie Veeneman op de boerderij.

Voor iedereen een fijne vakantie gewenst, zondag 6 september beginnen we weer!



