

Startweek



het
**GOEDE
LEVEN**

EEN WEEK VOL ONTMOETING

AAN HET BEGIN VAN EEN NIEUW SEIZOEN

15 – 20 SEPTEMBER 2020

Een week vol vrolijke en laagdrempelige activiteiten: zo willen we graag het nieuwe seizoen beginnen. Want hoe Het Goede Leven er ook uit ziet, ontmoeting, ontspanning, verbondenheid hoort daarbij.

Het Goede Leven hoef je niet ver weg te zoeken, en in spectaculaire dingen, maar het is de kunst om het te vinden om de hoek en in het gewone. Dat gaan we doen deze startweek. We hopen dat er iets voor u en jou bij is, en neem gerust iemand mee, burens, familie, vrienden: iedereen is welkom! We organiseren corona-proof uiteraard, dat betekent wat minder plekken dan we graag zouden willen, dus opgeven is wel noodzakelijk.

Heeft u vragen, stel ze gerust aan degene bij wie u zich moet opgeven.

Veel plezier en graag tot ziens bij één van de activiteiten!

Dinsdagmiddag 15 september: Een Middagje Mankes



Jan Mankes, 'Hollands meest verstilde schilder', stierf 100 jaar geleden. Slechts 30 jaar oud liet hij een prachtig en omvangrijk oeuvre na. Omdat het dit jaar een eeuw geleden is, toont Museum More in Gorssel alle Mankes-schilderijen uit eigen collectie, aangevuld met werken uit bruikleen.

We beginnen in Ons Gebouw met koffie en thee en een korte inleiding op het werk van Mankes. Dan gaan we met eigen vervoer naar Museum More, en blijven er zolang we zin hebben.

Hoe laat: 13.30 uur in Ons Gebouw 14.30 uur in Museum More

Kosten: 3,- voor museumkaarthouders; 18,50 gewoon ticket

Max. aantal: 8 personen

Tijdig opgeven is noodzakelijk i.v.m. reservering van de tickets

Info en opgave vóór 8 september bij Lidy van Prooyen Schuurman

predikantlidy@harfsen.nl of 0575-510553

Woensdag 16 september: De Schakel nodigt u uit

Mevrouw Riet Garritsen uit Laren heeft zich uitvoerig verdiept in het leven van haar opa en komt vertellen over oorlog en verzet, vrede en wederopbouw. Het belooft een boeiende middag te worden. Voor de Schakel

en voor wie er maar belangstelling heeft! Iedereen is welkom, maar opgeven is wel noodzakelijk.

Tijd: 14.30-16.30 uur in Ons Gebouw

max. aantal: 20 personen

Opgeven bij: Miny Gase (431627) of Anneke Hogenhout (431986).

Donderdagmorgen 17 september: Ommetje Harfsen



Wandelen is een heerlijke bezigheid. Hoe vertrouwd de omgeving ook is, elke wandeling is weer anders. Soms zie je iets wat je nooit eerder hebt opgemerkt. En al wandelend kun je ook weer eens heerlijk bijpraten. Of juist heel stil zijn. Alles is goed.

Vertrek: 10.00 uur vanaf Ons Gebouw

Afstand: ongeveer 7 kilometer

Tussentijds: Koffie en even uitrusten bij 't Uutblaos Huusken

Eindtijd: tussen 12.00 en 13.00 uur

Max. aantal: 15 personen

Info en opgave: ellenhdupuis@gmail.com

Vrijdagmiddag 18 september: Creatieve middag

Op het erf van Klein Reeve, vlakbij de pluktuin en de prachtige strook zonnebloemen: laat daar de creativiteit maar komen. En als die niet vanzelf komt, dan word je geholpen. En je gaat naar huis met een vrolijk werkstuk, met de zonnebloem in de hoofdrol.



Waar: Familie Veeneman, Reeveerweg 52

Hoe laat: 13.30 – 15.30 uur

Kosten: 5 euro p.p.

max. aantal: 10 personen

Meenemen: mesje, schaar, bord

Info en opgave: Anneke Hogenhout (annekehaaksmanhogenhou@online.nl of tel. 431986)

Startzondag 20 september: Gemeentepicknick

We besluiten onze startweek met een feestelijke picknick, zo mogelijk in de buitenlucht. Uiteraard met een kort inspiratiemoment, met muziek van SDG, en met allerlei lekkers om met elkaar te delen. En laat u verder maar verrassen.

Voor jong en oud natuurlijk, en we hopen op een mooie nazomerdag.



Kom niet met een volle maag, want er is genoeg!

Ook hiervoor is opgeven helaas noodzakelijk, maar laat het u niet weerhouden! En voor het geval het weer roet in het eten gooit: houd de website in de gaten.

Waar: Jan en Riky Klumpenhouter, Emsbroekweg 6

Tijd: 10.00 uur

Opgeven bij: diaconieharfsen@gmail.com

Tot ziens!