



Protestantse Gemeente Harfsen

Zondag 14 april 2024

Deze dienst is ook thuis te beluisteren via www.kerkomroep.nl (zoek op Harfsen), rechtstreeks of later.

Voorganger: ds. Jan Ek, Brummen

Gastvrouw, lector: Ellen Dupuis

Orgel: Hugo Boer

Beamer: Diana Kroeze

Koster: Jan Schutte

Als u thuis meeviort, kunt u een kaars aansteken wanneer we dat aan het begin van de viering ook doen.

Om te beginnen

Orgelspel - welkom – moment van stilte

Aansteken van de tafelkaars aan de Paaskaars:

terwijl we zingen *staande*



Bemoediging en groet

v: Onze hulp is in de naam van de Heer

a: **die hemel en aarde gemaakt heeft**

v: die trouw blijft tot in eeuwigheid

a: **en niet loslaat het werk dat zijn hand begon**

v: Genade en vrede, voor u en voor jou
van God onze Vader

en van onze Heer Jezus Christus

a: **Amen** *daarna gaan allen zitten*

Drempelgebed

Openingslied: 283 In de veelheid van geluiden

In de veelheid van geluiden
in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt.

En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.

Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe.

Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe.

Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.

Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.

Die ons naam voor naam wilt noemen,
al uw liefde ons besteedt,
zingend zullen wij U roemen
en dit huis zingt met ons mee!

Kyriegebed, besloten met gezongen *Kyrie eleison*

Glorialied: 655 vers 1 en 5 Zing voor de Heer ...

Zing voor de Heer een nieuw gezang!
Hij laaft u heel uw leven lang
met water uit de harde steen.
Het is vol wonderen om u heen.

Wij zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid
en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de Heer.

Het Woord gaat open

Schriftlezing: Deuteronomium 6, 4-9

Lied: 791 Liefde, eenmaal uitgesproken

Liefde, eenmaal uitgesproken
als uw woord van het begin,
liefde, wil ons overkomen
als geheim en zegening.

Liefde, die ons hebt geschapen,
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,

alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.

Liefde luidt de naam der namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.

Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven, –
daarop hebt Gij ons gebouwd.

Liefde laat zich voluit schenken
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken
waarop wij uw gasten zijn.

Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
bron van liefde, liefde zelf!

Schriftlezing: Johannes 21, 15-19

Lied: 568.a Ubi caritas et amor
ubi caritas Deus ibi est.

Overdenking

Meditatief orgelspel

Lied: 512 O Jezus, hoe vertrouwd en goed

O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in 't oor,
uw naam die mij geloven doet:
Gij gaat mij reddend voor;

uw naam die onze wonden heelt
en ons met manna spijst,
die onze dood en zonde deelt
en onze vrees verdrijft.

Mijn herder en mijn held, mijn vriend,
mijn koning en profeet,
mijn priester die mijn schuld ontbindt,
mijn weg waarop ik treed;

al wat ik doe, al wat ik wil,
het is te zwak, te koud,
maar sterk en vurig wordt de ziel
wanneer zij U aanschouwt.

Zolang Gij nog onzichtbaar zijt,
een zon diep in de nacht,

roep ik uw nadering reeds uit
omdat ik U verwacht.

O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in 't oor,
als ik van alles scheiden moet
gaat nog die naam mij voor.

O naam, eeuwige ademtucht,
een sterveling ben ik,
als eens mijn eigen adem stukt
dan draagt mij uw muziek.

Gaven en gebeden

Aandacht voor collecte en bloemengroet

Inzameling van de gaven *diaconie*

Gebeden besloten met stil gebed en **Onze Vader**

Gezegend op weg

Slotlied: 416 *staande*

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen besloten met gezongen Amen 431b

Orgelspel **Uitgangscollecte** *kerkrentmeesters*

Collectedoelen

Diaconie: Kerk in Actie

Kerkrentmeesters: Klokkepraot

Diaconie: NL11RABO 0301 4064 05

Kerkrentmeesters: NL73RABO 0373 7115 14

