

KLOKKEPRAOT

Maandelijks nieuws van de Protestantse Gemeente Harfsen,
Jaargang 8, nummer 10, december 2020.



Ik wens u allen, ondanks alle beperkingen, in kleine
of nog kleinere kring, gezegende Kerstdagen toe!
Ds. Lidy van Prooyen Schuurman

Verlangen naar het Licht

Wanneer Jezus precies geboren is, daar weten we niets van. Maar het is een wijs besluit geweest, pas in de 4^e eeuw genomen, om de geboorte van Christus te vieren op 25 december. In het donkerst van de tijd steken we een licht aan, omdat we geloven dat God een licht aangestoken heeft in deze donkere wereld. Kerst zal dit jaar anders zijn, stiller wellicht, maar misschien ook met meer aandacht voor de betekenis van Kerst. Zelf steek ik de Adventskaarsen dit jaar met meer verlangen aan.

Toen mensen lang geleden zó onder de indruk raakten van Jezus van Nazareth, konden zij niet anders dan grote woorden in de mond nemen: in hem was leven, in hem was licht, en het was het licht van God.

Ooit werd hij geboren, met pijn en moeite, zoals zovelen. Een wonder, een heilig moment in het leven van zijn ouders. Ergens achteraf, schrijft Lukas, op een onooglijke plaats. Zijn geboorteverhaal is het bekendst. Maar geen van allen die het levensverhaal van Jezus hebben opgeschreven, is erbij geweest. Pas achteraf wisten ze: zijn verhaal moeten we vertellen. De evangelist Johannes doet het met een lied, een ouverture aan het begin van het evangelie. Hij weet niet van Bethlehem, niet van engelen en een juichende hemel, niet van koningen en wijzen en herders. Alleen dat met deze mens het licht van God in de wereld kwam, zoals nooit eerder. Niemand heeft God zo tastbaar dichtbij gebracht als hij.

Geboorteverhalen roepen vertedering op. Door de vertedering leren we ervan te houden, maar het gaat om meer. Het kind in de kribbe vertelt ons van het geloof dat het licht, tegen alle schijn in, zo krachtig is dat het uiteindelijk het duister zal verjagen. Het wil ons warm maken voor het licht, ons bij de hand nemen, ons de hoop inscherpen dat het licht niet te vernietigen is, nooit. Het wil ons bemoedigen met het geloof dat een mens, ook ik, in staat is om het duister wat lichter te maken. Dat kleine kind heeft, groter geworden, zich tot levensdoel gesteld om ons voor te gaan in dit geloof. In de verwachting dat wij aangestoken zullen worden, het licht verder zullen dragen deze wereld door. Dat licht laat zich zien in grote en kleine levensverhalen.

Ik wens u, ondanks alle beperkingen, in kleine of nog kleinere kring, gezegende Kerstdagen toe!

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman

Bij de diensten

Advent

Elke dag een beetje donkerder, maar elke zondag een beetje lichter. Eén voor één steken we de Adventskaarsen aan. Met 3 gastpredikanten tijdens Advent is het moeilijk iets over de diensten te zeggen. Maar welke insteek ze ook zullen kiezen, we hopen, bidden en verlangen het Licht van Kerst tegemoet. Met Advent moet ik steeds denken aan iemand die ik lang geleden leerde kennen, die altijd tegen de Kerstdagen opziet, maar voor wie Advent juist de mooiste tijd van het jaar is. Ze steekt de kaarsen aan, bijna als een sacrament, en ze geeft kaarsen aan anderen waar ze maar kan. Ergens las ik de oproep om de Adventskaarsen niet alleen in de kerk aan te steken, maar ook thuis op de vensterbank, zichtbaar voor ieder die langsloopt. Een mooi idee.



Kerstvieringen

Hoe dan ook, we gaan Kerst vieren!

Buiten staat straks de kerststal als een hartelijke uitnodiging om Kerst met elkaar te vieren.

En u hebt het al verschillende keren kunnen lezen: er komen twee Kerstdiensten.

Om te beginnen op Kerstavond. Al jaren is er geen Kerstnachtdienst meer in Harfsen, maar dit jaar wel, nl. 's avonds om 22.00 uur. En op kerstmorgen om 10.00 uur. U bent van harte welkom bij één van beide kerstvieringen. Mocht u zo enthousiast zijn ze beide te willen bezoeken, dat is helaas niet de bedoeling. Ze zullen trouwens ook vrijwel identiek zijn, en zo kunnen we met Kerst toch nog 60 kerkgangers verwelkomen. Aanmelden graag bij diaconieharfsen@gmail.com of per telefoon: 06 – 20088157 (Dineke Weijenberg)..

We horen vertrouwde woorden, we steken zoveel mogelijk het licht aan. Dat we niet mogen zingen doet pijn, maar natuurlijk is er muziek. En we luisteren naar het evangelie: Wees niet bang, vandaag is het kind geboren dat redding brengt: Christus, de Heer!

Van harte uitgenodigd!

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman

DIENSTENROOSTER

06 december	10.00 uur	Dhr. J. Leijenhorst, Barchem
13 december	10.00 uur	Ds. L. van Prooyen Schuurman
20 december	10.00 uur	Ds. van Wingerden, Rijssen
24 december	19.30 uur	Kerstviering zondagsschool
24 december	22.00 uur	Kerstavonddienst Ds.v.Prooyen Schuurman
25 december	10.00 uur	Kerstmis, Ds. L. van Prooyen Schuurman
03 januari	10.00 uur	Bijz. dienst, nieuwjaarsbijeenkomst
10 januari	10.00 uur	Ds. L. van Prooyen Schuurman
17 januari	10.00 uur	Ds. H.E. van Boggelen, Deventer

Elke zondag is er na de dienst koffie!
(Als dit i.v.m. met de coronamaatregelen mogelijk is)
Ook niet-kerkgangers zijn van harte uitgenodigd om rond elf uur een kopje koffie mee te drinken in de kerkzaal.



Naoberschap

Vanaf het uitbreken van covid - 19 en de daarop gevolgde contactbeperkende maatregelen heeft Harfsen laten zien dat de aandacht voor de ander daarmee niet hoeft te verslappen. Uit het oog is niet ook uit het hart. Integendeel. En ook nu zijn er weer allerlei initiatieven om eenzaamheid op te heffen of te voorkomen, die gericht zijn op het verbinden van mensen, zoals de decemberkalender van Judith Haarman en de *Boks tegen corona*, van de Stichting Welzijn Lochem. Als u de kerk binnenkomt, kan deze doos niet aan uw aandacht ontsnappen! Dat ook onze kerkgemeenschap zich niet onbetuigd laat, leest u elders in Klokkepraot. Het mooie is dat de initiatiefnemers anderen bij hun plannen betrekken, zodat we niet langs elkaar heen werken, maar elkaar juist versterken.

Kerkdiensten

Gemiddeld zijn we steeds met zo'n twintig mensen bijeen op zondagochtend. Reserveren is dan ook niet meer nodig. Dat geldt echter wel voor de diensten op Kerstavond (24 december om 22:00 uur) en Eerste Kerstdag (25 december om 10.00 uur). Dit jaar geen Sing-In of chocolademelk bij de tent van Plaatselijk Belang onder muziek van SDG. Maar wél de Kerststal, met een nieuwe Maria en Jozef! Het Kerstfeest van de Zondagschool is alleen voor de kinderen en hun ouders.

Op zondag 27 december is er geen kerkdienst! Vermoedelijk zijn we allemaal verzadigd van Kerst. En nu ook wegens corona de TOP 2000 - dienst geen doorgang kan vinden, hebt u de hele zondag vrij.

Financiën

De folder voor Kerkbalans (de jaarlijkse grote actie voor het reguliere kerkenwerk) en die voor de Eindejaarscollecte (Kerk - zijn in coronatijd) zijn klaar. Rika Elkind weet daar altijd weer iets moois van te maken. De Oogstavond is op maandag 8 februari. We hopen voor die tijd te weten op welke manier we deze avond kunnen vormgeven. En u kunt ook nog handdoeken (met het ingeborduurde logo van de klokkenstoel) en zeep bestellen. Leuk om iemand met Sint of Kerst mee te verrassen. Wees er snel bij, want sommige kleuren zijn al bijna op. Het doel van deze actie: een bijdrage in de kosten van het vernieuwen van de overige ruimten van Ons Gebouw.

De begroting 2021 van de diaconie hebben we goedgekeurd en vastgesteld. Deze sluit met een negatief saldo van ruim drieduizend euro. De diakenen zorgen er samen met de werkgroep praktisch diaconaat voor dat er hulp gegeven wordt waar deze nodig is. Dat kan zijn voor lokale organisaties, maar ook voor projecten of doelen ver weg, zoals voor die van Kerk in Actie. Elke maand kunt u in Klokkepraot lezen voor welk doel de opbrengst van de collecten bestemd is. Ook verzorgt de diaconie de jaarlijkse Paas- en Kersttentie voor ouderen.

Financiële administratie

Tonny Wichers doet al langer dan tien jaar de financiële administratie van onze gemeente.

Zoals u weet, heeft zij al geruime tijd geleden ons laten weten dat ze hiermee wil stoppen. En wij maar zoeken naar een opvolger ... In heel wat nummers van Klokkepraot hebt u die oproep kunnen lezen. En toen was daar ineens Geke Wilgenhof, die eens met Tonny is gaan praten en zegt: 'Dat wil ik wel doen.' Daar zijn we heel erg blij mee. Geke, we wensen je alvast veel plezier en voldoening in dit werk. Tonny, heel veel dank voor je inzet, je tijd, je nauwkeurigheid en je betrouwbaarheid. Het samenwerken met jou hebben onze kerkrentmeesters en wij allemaal altijd als heel plezierig ervaren.

Van harte wensen we je alle goeds voor de toekomst.

Onze novembervergadering ging met ZOOM. Hopelijk kunnen we de volgende keer weer bij elkaar komen.

Ellen Dupuis

Contactpersonen

Frida Nijenhuis is de nieuwe contactpersoon en financieel medewerker in de wijk van Aaltje Dijkerman. Aaltje, heel veel dank voor jouw bijdrage! Frida, fijn dat jij deze taak wilt overnemen!

Na vele jaren van trouwe dienst gaven Dicky en Bennie Wichers aan te willen stoppen als contactpersoon. Heel fijn dat Lieneke Nengerman deze taak wil overnemen. Het betreft wijk 3.2, de Kapeldijk en het laatste deel van de Braakhekkeweg. Dicky en Bennie, dank jullie wel!
S. Uenk

Aan uw aandacht ontsnapt?

Solidariteitskas

Elk jaar vragen we aan onze leden een vrijwillige bijdrage van € 10,- voor de Solidariteitskas. De helft daarvan is voor onze eigen gemeente, de andere helft dragen we af aan de Solidariteitskas.

De Commissie Steunverlening, die deze kas beheert, krijgt aanvragen van gemeenten die voor noodzakelijke grote uitgaven staan die ze zelf niet kunnen financieren of die om een andere reden tijdelijk hulp nodig hebben. De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste jaarlijkse bijdrage vanuit plaatselijke gemeenten binnen de Protestantse Kerk. De Solidariteitskas bestaat dus vóór en dóór gemeenten.

U bent gewend dat in juni een medewerker van de financiële commissie bij u aan de deur komt om uw bijdrage op te halen. Dit jaar hebben we vanwege de corona - maatregelen dat niet gedaan en hebben we u gevraagd uw bijdrage over te maken. Velen van u hebben dat gedaan, maar velen ook nog niet.

Folder kwijt? Al lang weg met het oud papier?

Dat kan de beste overkomen!

Geen nood: uw bijdrage is nog steeds welkom!

Bankrekeningnummer: NL55 INGB 00010 100 43 t.n.v. Protestantse
Gemeente Harfsen

Vast hartelijk bedankt!



Dank

Dank allemaal voor kaarten, bloemen, appjes, telefoontjes en bezoeken. Dat doet goed!

Als deze KP uitkomt zit hopelijk mijn 2^e operatie erop en werk ik weer aan herstel.

Maar vooreerst dank voor alles.

Hartelijke groet

Anneke Hogenhout,

IN MEMORIAM

In memoriam Gerrit Willem Wichers

In de late nazomer, op 15 september 1944, wordt Gerrit Willem Wichers aan de Broekstraat 15 geboren. Een V1 stort op het huis in die oorlog, wat een geluk dat Gerrit dan buiten in zijn kindwagen staat. Gerrit wordt door zijn ouders Albert Wichers en Gerritje Wichers-de Groot en oudere zus Gerrie opgepakt, en samen vluchten ze naar een plek, waar het op dat moment beter is.. Eerst naar familie aan de Zutphenseweg in Laren, het ouderlijk huis van Gerrit's moeder. Later wordt er een tijdelijke woonplek gevonden aan de Asselerweg. Gerrit krijgt er nog een zusje bij in 1946, Willy.

Als het jonge kereltje oud genoeg is, gaat hij naar de Lagere school. Als hij met de lagere school klaar is, kan hij aan de slag bij zijn vader, die een loonbedrijf en houtzagerij heeft. Altijd is er seizoenswerk te doen. Op het Oranjebal bij Stegeman in Laren op 10 maart 1966, ontmoet Gerrit Dinie Nijman. Na een gezellige dansavond springt de vonk over tussen Gerrit en Dinie en ze krijgen verkering met elkaar. Het jonge stel trouwt op 24-5-1968. Ze nemen hun intrek in het ouderlijk huis van Gerrit aan de Broekstraat. Daar worden vier dochters geboren; Gea, Karin, Erna en Annet. Als Gerrit's vader de pensioengerechtigde leeftijd krijgt, wordt het bedrijf gestopt. Gerrit kan in juli 1978 aan de slag bij Boeyink aan de Scheggertdijk.

In april 1980 stapt hij over naar de gemeente Gorsse. Daar maait hij de bermen voor de gemeente. De dochters krijgen verkering en gaan zo langzamerhand het huis uit om te gaan samen wonen en te trouwen. In 1992 verhuist de familie Wichers naar het Nuisveldebos.

Gea, Karin, Erna en Annet kunnen op de hulp van vader Gerrit rekenen bij klussen aan het huis en het overhuizen. Gerrit doet dat met

ontzettend veel plezier. Op zijn 60^e krijgt hij de kans om met vervroegd pensioen te gaan, als er een gemeentelijke herindeling komt. Gorssel wordt dan gemeente Lochem.

Hij heeft nog veel werkklust en naast het klussen bij de kinderen, wordt hij vrijwilliger bij de kerk. Daarnaast mag hij graag fietsen, sjoelen bij 't Snelle Schijffe, maaltijden rondbrengen voor Tafeltje Dekje en muziek luisteren.

Gerrit wordt opa van kleinzonen Stefan, Tim, Niels, Roy en Mike en kleindochter Anouk. De kleinkinderen hebben allemaal hun eigen herinneringen aan opa Gerrit, voor de één is dat op het Almens Feest een visje met opa eten, voor de ander wandelen met opa of met opa naar de sluizen in Eefde fietsen en kijken hoe daar de boten worden geschut..

Als Gerrit en Dinie 40 jaar getrouwd zijn, krijgen ze een weekendje weg aangeboden. Hierna volgen nog meer vakanties, waar Gerrit intens van kan genieten. Er worden honderden foto's gemaakt, om zo alle mooie momenten en plaatjes maar nooit meer te vergeten. Hij piekert soms, maar kan moeilijk woorden geven aan zijn gevoelens. Hij is meer een doener. Je hoeft Gerrit maar 1x iets te vragen en hij staat al voor je klaar.

Twee jaar geleden wordt er darmkanker bij hem geconstateerd. Chemokuren volgen. Een zware tijd breekt aan. Als er daarop een herseninfarct volgt, levert hij weer meer in. Elke keer is er weer een teleurstelling, doordat er weer een lichamelijk ongemak bij komt. Dit is zwaar te verkroppen. De laatste week van oktober gaat het slechter en zijn einde nadert. Op 1 november slaapt hij in.

Op vrijdag 6 november hebben we in kleine kring afscheid van Gerrit genomen.

In het vertrouwen, dat nu zijn geliefden zijn hand hebben moeten loslaten er een andere Hand naar hem is uitgereikt en hem vasthoudt. Het verdriet om zijn heengaan kan natuurlijk niet zo maar uit het hart gewist worden. Het zal zijn weg moeten vinden, met moeite en met tijd. Maar, al het goede wat Gerrit heeft gedaan, zijn trouw, de liefde die hij heeft getoond, zal de gedachtenis aan hem ombuigen tot kracht, tot troost en houvast. Wat hij een ieder heeft gegeven, zal voor altijd een kostbaar geschenk zijn.

Irma Wagenvoort-Woestenenk



ACTIVITEITEN

Nieuw! De Eetcirkel

Ben je het zat om vaak in je eentje te eten?

Je kunt altijd iemand uitnodigen natuurlijk, maar het komt er vaak niet van.

Maar je hebt nu de mogelijkheid om je aan te melden voor een eetcirkel. Een telefooncirkel, maar dan anders. Hoe werkt het?

Je meldt je aan bij ons, en wij vormen, afhankelijk van het aantal, één of meerdere cirkels. Wij zorgen voor het eerste contact en de 'spelregels'. De eerste op de lijst nodigt de tweede uit, daarna de tweede de derde enz. Je hoeft geen keukenprins(es) te zijn, het gaat om de gezelligheid.



Leeftijd: graag zo divers mogelijk, van alle generaties! Laten er maar verrassende combinaties ontstaan. Maar we denken, gezien de huidige beperkingen, m.n. aan mensen die doorgaans alleen eten.

Met de eetcirkel worden donkere dagen en lange avonden een stuk gezelliger.

Geef je op of informeer bij Daniëlle Mendel (mentra@live.nl), of 0573-462011 zodra we genoeg mensen hebben, gaan de eetcirkels van start.

Eet smakelijk alvast!

Nieuw! Dozen vol geloof, hoop en liefde

In de maand december beginnen een aantal verrassingsdozen aan een onbekende reis door Harfsen.

Ze beginnen dichtbij, bij een paar mensen die we kennen. Telkens blijven ze een paar dagen logeren op steeds een nieuw adres. De dozen zijn niet erg kieskeurig. Ze trekken zich niets aan van leeftijd of geloofsovertuiging, zolang ze maar een beetje in de buurt van Harfsen blijven. Ze hebben wel een voorkeur voor mensen die december maar een lastige maand vinden, voor mensen die nieuwsgierig zijn, een opkikkertje kunnen gebruiken, moe zijn van corona. En voor mensen die hun gulheid en hartelijkheid willen delen met anderen.

Mocht u een doos in handen krijgen: u mag er heerlijk in snuffelen, kijken, lezen, ervan snoepen. Sterker nog: u mag er iets uithalen, dat is niet ongeleefd maar aanbevolen. Neem iets wat u mooi of leuk vindt. Keer hem binnenstebuiten en beleef plezier aan wat u vindt.



Gulheid wordt ook op prijs gesteld. Als u er iets uithaalt, vul dan de doos ook weer aan met uw eigen hartelijkheid, een presentje en lieve wensen, en geef hem door aan de volgende.

Misschien passeert zo'n rondreizende schatkist wel uw of jouw huis. Ontvang hem gastvrij en geef door. Op den duur zal de doos er heel anders uitzien als in het begin. Maar altijd gevuld met iets van geloof, hoop en liefde. Of gewoon een vrolijk lichtpuntje in donkere dagen.

'Spelregels' zijn te vinden in de dozen. Ze blijven reizen zolang ze doorgegeven worden.

Weet u er geen raad mee? Geef hem gewoon door. Of doe even een berichtje aan actiekerkharsen@gmail.com of bel Diana 0575-494116.

Foto kalender

Er zijn al een paar prachtige foto's binnen gekomen voor de kalender waarover we schreven in de KP van oktober. Maar er kunnen er nog veel meer bij. Maak het onze redactie maar moeilijk!!

Dus, bent u aan het fietsen of wandelen in Harsfen of omgeving en u maakt toevallig een mooie foto? Stuur deze in naar

Actiekerkharsen@gmail.com en wie weet komt uw foto wel op de kalender die we in november 2021 uit willen geven,

We zouden het fijn vinden als erbij staat waar de foto precies gemaakt is.

Helaas geen TOP 2000 Harsfen-Laren

Traditioneel wordt eind december de TOP2000 dienst Harsfen-Laren georganiseerd. In 2019 hebben we een geweldige bijeenkomst in Laren gehad met mooie live optredens, passende teksten en leuke filmpjes.

Dit jaar zou de happening weer in Harsfen plaatsvinden.

Maar helaas, ook hier gooit het corona virus roet in het eten.

Het hart van de TOP 2000 is live muziek, gemaakt door onze eigen muzikanten en zangers. En dat ten gehore brengen aan een volle zaal.

Dat is nu geen haalbare kaart. Daarom hebben we besloten om dit jaar geen TOP2000 dienst te organiseren maar richten we alle pijlen op 2021!

Betsie Grotentraast van kerk Laren is sinds september gestart met '**Het verhaal achter het lied**'. Deze online uitzending is elke laatste zondagavond van de maand om 20.00 uur te volgen via kerkdienstgemist.nl (en dan kiezen voor Laren). Ook op zondagavond 27 december is er weer een uitzending die we van harte bij iedereen aanbevelen.

Geen Ika vakantieweken in 2021

Nadat dit jaar de Ika vakantieweken afgelast zijn wegens het coronavirus worden ook in 2021

geen Ika vakantieweken georganiseerd. De corona protocollen bij een verblijf in een vakantieaccommodatie zijn zodanig beperkend voor de gasten en belastend voor de vrijwillige medewerkers dat het geen

vakantie meer is. Uitstapjes en gastoptredens zijn door de maatregelen dan niet haalbaar. Het zou voor de gasten en de vrijwilligers een risico betekenen dat we niet willen en mogen nemen.

We vinden het erg jammer dat we dit besluit hebben moeten nemen, het is een teleurstelling voor de gasten en vrijwilligers.

We hopen, zodra het mogelijk is, weer Ika vakanties te kunnen aanbieden.

IKA commissie.

TERUGBLIK

Terugblik LouKa en corona

De meiden van LouKa hebben in 2018-2019 zelf geld ingezameld voor hun reis, door allerlei acties te houden. Het ingezamelde geld was nog niet volledig besteed. En dat kwam eigenlijk erg goed uit want nadat Nederland op 15 maart in een gecontroleerde lock-down is gezet i.v.m. het corona virus, werd een week later een bericht uit Gambia ontvangen dat ook daar maatregelen werden getroffen tegen het corona virus.

LouKa ontving berichten van angst; niet alleen voor de ziekte, en hoe daar mee om te gaan, maar ook de zorg om de voedselvoorziening. Dat was het signaal om in actie te komen en te overleggen wat ze konden doen, immers er was nog geld over van de reis.



Nog diezelfde dag is een geldbedrag overgemaakt, kon een vracht rijst worden ingekocht in de stad die 's avonds in Sifoe is aangekomen en kon worden opgeslagen op een bekende plek waar de meiden van LouKa vorige zomer hadden gewerkt: het Education Centre; 48 zakken van 50 kg en 14 zakken van 25 kg rijst. De woorden van dank waren ontroerend: "Thank you LouKA and may God bless you all!"

Naast voedselschaarste waren er ook zorgen rondom het onderwijs, dat net als in Nederland werd stilgelegd. Studenten konden niet naar school en kregen, net als de kinderen in Nederland, les op afstand. Maar wifi netwerken in Gambia zijn niet zo vanzelfsprekend als bij ons. Jongeren moeten zelf MB's kopen (als ze daar al geld voor hebben) en moeten dan op hun mobiele telefoon de lessen volgen.

Studieachterstanden lagen op de loer. LouKa heeft toen een wifi router in het Education Center bekostigd en een bijdrage geleverd aan het lokaal maken en uitdelen van wasbare mondkapjes.

UIT DE LANDELIJKE KERK

Body Language

In Museum Catharijneconvent in Utrecht is een intrigerende tentoonstelling te zien: Body Language - Het lichaam in de middeleeuwse kunst. We betreden hier de religieuze belevingswereld van de late middeleeuwen (1300 - 1500). In die eeuwen groeit de aandacht voor het lichaam van Jezus, van Maria en heiligen. In onze ogen worden er de meest wonderlijke kunstwerken gemaakt, waarin het lichaam of lichaamsdelen een hoofdrol spelen. De tentoonstelling is opgebouwd in thema's:

God en mens

Van wond naar wonder

Dit is mijn bloed

Zondige en zalige haren

Het hoofd centraal

Naakt met betekenis

Wonderborst

Bloed en moedermelk



Er zijn topstukken te zien uit verschillende Europese musea, waaronder Musée du Louvre en Musée de Cluny in Parijs en Wallraf-Richartz Museum in Keulen. Enkele werken (vooral uit Engeland) konden door corona helaas niet naar Nederland getransporteerd worden, maar daarvan zijn dan kopieën te zien.

Verbaasd sta je te kijken naar het bloed van de gekruisigde Christus dat uit zijn zijde spuit en in een kelk wordt opgevangen, naar Christus die

door zijn kruis wordt uitgeperst, naar de heilige Dionysius van Parijs (Saint - Denis, de patroonheilige van deze stad), die na onthoofd te zijn met zijn hoofd in zijn handen wandelt naar de door hem gewenste begraafplaats; naar het hoofd van Johannes de Doper op een presenteeschaal; naar de zieke heilige Bernardus van Clairvaux, die geneest als hij zich laaft aan de melk die uit Maria's borst op zijn lippen spuit; naar de naakte Job op de mestvaalt ... De kunst diende als hulpmiddel bij gebed en meditatie.

De tentoonstelling is gemaakt door Wendelien van Welie, docent middeleeuwse kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en is nog te zien tot en met 17 januari. U krijgt er een mooi boekje bij dat bij elk werk een korte toelichting geeft. Aanbevolen!



BIJ DE DIENSTEN

Collecten:

06 december	1. Kinderen in de knel	2. Pastorale zorg
13 december	1. Alg. Harfsens kerkenwerk	2. Edukans
20 december	1. Warchild	2. Bloemenfonds
24 december	1. Gamrupa	2. Pastorale zorg
25 december	1. Pastorale zorg	2. Gamrupa
03 januari	1. Diaconie Harfsen	2. Harfsens pastoraat
10 januari	1. Bloemenfonds	2. Edukans
17 januari	1. Exodus	2. Onderhoud en Verwarming kerkzaal

Toelichting bij de collecte:

6 december: Kinderen in de knel

Ieder kind heeft recht op genoeg eten om gezond te blijven, op onderwijs om iets van het leven te kunnen maken en op een liefdevolle opvoeding. Helaas zijn er wereldwijd miljoenen kinderen die in een onveilige situatie leven. Kerk in Actie wil er voor deze kinderen zijn en kinderen in Nederland daarbij betrekken. Rainbow, de duif van Kids in Actie, vliegt de wereld over en vertelt verhalen over kinderen ver weg. Hij laat zien wat er in de wereld gaande is en hoe wij daarin kunnen delen. Zo helpt Rainbow om de projecten van Kerk in Actie dichtbij te brengen.

Kerk in Actie ontwikkelt bij de verhalen van Rainbow creatieve ideeën en materialen voor plaatselijke kerken om kinderen, en daarmee de hele gemeente, op een speelse manier te betrekken bij diaconaat. Met uw bijdrage maakt u het mogelijk om kinderen en ouders in de gemeenten op een creatieve manier te betrekken bij het (wereld)diaconale werk van Kerk in Actie.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!



13 december: Edukans

Wereldwijd gaan 262 miljoen kinderen niet naar school of ze stoppen voortijdig. Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij geloven dat talent niet verloren mag gaan.

Daarom werken we elke dag samen met scholen, docenten en ouders aan goed onderwijs.

In veel ontwikkelingslanden bestaan bijna geen vervolgopleidingen, of sluiten opleidingen niet goed aan op het aanbod van banen. Edukans werkt daarom aan opleidingen voor beroepen waar ook echt vraag

naar is. En we geven trainingen in ondernemerschap zodat jongeren leren hoe ze zelfstandig een inkomen kunnen verdienen.

20 december: Warchild

Kinderen sterker dan oorlog? Absoluut. Kinderen zijn veerkrachtig - dat zien wij elke dag. Gelukkig maar. Want loskomen van oorlog, dat vraagt nogal wat van kinderen. Ze hebben een oma, een ouder of hun beste vriendje verloren. Herinneringen aan geweld zijn hardnekkig, waardoor het moeilijk is om mensen te vertrouwen. Net als concentreren. Of in slaap vallen.

Een kind uit de oorlog halen is één – maar daarmee heb je de oorlog nog niet uit het kind. Wij weten hoe dat moet. Uit ervaring en onderzoek. Zo weten we zeker dat wat wij doen, werkt.

Wij stimuleren de veerkracht van kinderen. We sluiten aan bij de leefwereld van kinderen. En we werken met ouders, leerkrachten en gemeenschappen. Zo krijgen kinderen alles wat zij nodig hebben om te bouwen aan een vreedzame toekomst. Met de juiste specialistische steun, kunnen ze dat namelijk prima zelf.

Wie die specialistische steun geeft? Dat maakt ons niet uit. Als het maar gebeurt, en goed. Daarom delen wij onze expertise. Op het gebied van psychosociale hulp, onderwijs en bescherming. Met partners en overheden. Met iedereen die wil helpen. Het delen van onze expertise in het vergroten van veerkracht van kinderen - zo vergroten wij ons bereik.

Collectiedoel Kerstavond en Kerstmorgen: Gamrupa

Schoolfonds Gamrupa

Het is alweer een jaar geleden dat een paar jongeren van Louka in onze kerk geweest zijn. Ze vertelden toen met trots over hun reis naar Gambia en over wat ze, ook met de steun vanuit Harfsen, in Gambia geleerd en betekend hebben. Ook vertelden ze dat het project nog opvolging zou krijgen in de vorm van een schoolfonds van de Stichting Gamrupa. Dit fonds is bedoeld om onderwijs mogelijk te maken voor zoveel mogelijk kinderen en jongeren in Gambia. Dit wordt gedaan door: individuele sponsoring, het beschikbaar stellen van ingezamelde leermiddelen en het distribueren van lokaal gemaakte (verplichte)schooluniformen. De collecte van Kerstmorgen komt ten goede aan Gamrupa. Alle hulp en financiële steun is welkom. Bedankt namens het schoolfonds Gamrupa; Anita Kroeze, Eddy Lubberding, Luuc Boone en Tanja Bos (uit Laren e.o.)

10 januari: Edukans

Wereldwijd gaan 262 miljoen kinderen niet naar school of ze stoppen voortijdig. Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij geloven dat talent niet verloren mag gaan.

Daarom werken we elke dag samen met scholen, docenten en ouders aan goed onderwijs.

In veel ontwikkelingslanden bestaan bijna geen vervolgopleidingen, of sluiten opleidingen niet goed aan op het aanbod van banen. Edukans werkt daarom aan opleidingen voor beroepen waar ook echt vraag naar is. En we geven trainingen in ondernemerschap zodat jongeren leren hoe ze zelfstandig een inkomen kunnen verdienen.

17 januari: Exodus

Exodus Nederland is de grootste landelijke nazorgorganisatie die met professionals en vrijwilligers opvang en begeleiding biedt aan ex-gedetineerden, gedetineerden en hun familieleden.

Wilt u deze doelen steunen maar komt u dit keer niet in de kerk?

Uw gift is van harte welkom op NL11RABO03014.06.405 t.n.v. Diaconie Harfsen, onder vermelding van het collectiedoel. De diaconie zorgt er dan voor dat uw gift op de juiste bestemming komt.

ADRESSEN



Predikant:

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman
Hobbemakade 47, 7204 BL

Zutphen predikantlidy@harfsen.nl
0575-510553

werkdagen: maandag, dinsdag,
donderdag

telefonisch het beste te bereiken
's morgens vóór 9.30 uur,
en aan het einde van de
middag/begin van de avond

Meldingen van ziekte, ziekenhuisopname en voor een bloemengroet kunt u doorgeven aan: Ageeth Veeneman, tel. 0573 432006 of via mail: kleinreeve@hetnet.nl

Postadres: Sporkehout 6, 7217 TN HARFSEN
Telefoon 06 34 09 78 71
Koster: Fam. Pelgrum, tel. 0573 431729 en
Fin. Adm. Mevr. T. Wichers, tel. 0573 431588
Ledenadm. Mevr. G. Smale, tel. 06 51 01 90 87
Bankrekening NL56INGB00010.100.43
NL73RABO 03737 11 514
Diaconie: NL11RABO03014.06.405
Mailadres: diaconieharfsen@gmail.com
Website: www.harfsen.nl/kerk

hier kunt u de Klokkeproat ook digitaal lezen

Aanleveren kopij voor dinsdag 5 januari via rikaelkink@hotmail.com

CLOCKTALK

Hallo allemaal,

Allereerst heten we Channa ten Dam van harte welkom op de zondagsschool.

De kinderen hebben voor de gedachtenisdienst bloemen gemaakt om aan de familie van degene die overleden is te geven.

De leiding is al weer bezig met de voorbereiding van de kerstdienst. Zoals er nu naar uitziet is onze dienst net als andere jaren op kerstavond. Dit jaar in kleine kring. We houden jullie op de hoogte. Hartelijke groet,

Leiding zondagsschool





*GEZEGENDE KERSTDAGEN EN
EEN GOED EN GEZOND 2021 GEWENST!*