

KLOKKEPRAOT

Maandelijks nieuws van de Protestantse Gemeente Harfsen,
Jaargang 9, nummer 3, april 2021



Pasen 2021

Net als vorig jaar lijkt de Paasmorgen uit het evangelieverhaal op de onze: nogal stil, en het is maar een klein gezelschap. Er is ook somberheid, verdriet om verloren dromen.

Het is een open deur, maar ik zeg het toch: Jezus werd niet gekruisigd op een altaar, in een mooie kerk, aan de muur op een schilderij, ook niet in een passiespel met ontroerende muziek; maar op een eenzame plek even buiten de stad, waar soldaten dobbelen en grove grappen maken, vlakbij de vuilstort waar het stinkt; een opschrift boven zijn hoofd wrijft het erin: kijk, hier hangt de koning van de Joden! De spot zal niemand zijn ontgaan...

Wat ik bedoel is: wat we gedenken met Goede Vrijdag is een concrete werkelijkheid. Toen en nu. Verdriet en verlies van perspectief vandaag kunnen zó echt zijn, dat we er bang van worden en niet van kunnen slapen: gaat het ooit over?

Het is alsof alle verdriet zich heeft verzameld in het lijden en sterven van Jezus.

Met Pasen vieren we iets dat veel minder tastbaar is, maar daarom niet minder waar. Een diepe vreugde en moed en hoop op leven, maar die komt niet vanzelfsprekend op uit de treurnis van vandaag. Daar zit een geheim tussen, een wonder, een woord van de Eeuwige.

Maar we verlangen er zo naar, naar het licht dat ons aanstoot en wakker maakt en hoop geeft.

Ik veronderstel dat we het allemaal wel eens denken, of er bevreesd voor zijn: dat het donker veel donkerder is dan het licht licht kan zijn.

Dit virus ontnemt ons ook zoveel, aan vrijheid, licht en vrolijkheid en gezelschap....



Maar het Paasverhaal begint in alle vroegte, wanneer het nog donker is.

Daar doet God het licht aan, in de nacht.

Laat Pasen ons helpen om ons vertrouwen niet te verliezen.

Ik wens u ook in kleine kring een gezegend Paasfeest toe!

Vernieuw in ons, o God,

uw liefde, lentelicht.

Herstel ons naar uw beeld en strijk

het kwaad uit ons gezicht.

Beadem ons, o Geest,

met wonderlijke kracht,

dan opent zich het leven weer,

een bloem in volle pracht.

Geef ons, o Christus, deel

aan levenslang geluk.

Gedoopt in U, een nieuw bestaan –

dat slaat geen dood meer stuk.

uit lied 858

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman

Bij de diensten

Ik vermoed dat deze Klokkepraot bij u op de deurmat valt midden in de Stille Week.

Inmiddels weten we dat we ook in de Stille Week en met Pasen nog midden in de lockdown zitten, en dat kerkgang er niet in zit. Maar (mee)vieren kan wel.

We zullen stil zijn, luisteren naar 'alles wat over ons geschreven is', muziek maken of beluisteren. We lezen op Witte Donderdag over de voetwassing, en we vieren in die hele kleine kring in de kerk de maaltijd van de Heer. En we nodigen u uit, als het u past, om thuis ook met brood en wijn mee te vieren. We staan op Goede Vrijdag stil bij onze worsteling en diepste vragen (waar is God in al dit lijden?), we zullen de gang maken langs menselijk verlangen en falen, en het lijdensevangelie lezen uit Marcus.

Op zondag 4 april vieren we Pasen. Nog altijd een stuk stiller dan we hoopten, maar natuurlijk doen we ons best het zo feestelijk mogelijk te maken. We lezen het Paasevangelie, dat van Johannes is zo ontroerend, met een huilende Maria, een vermeende tuinman. Zo vol van betekenis dat er elke keer weer iets nieuws te ontdekken valt. We luisteren naar U zij de glorie en andere paasmuziek. We gaan de Paaskaars aansteken, met meer hoop en als een hartstochtelijk gebed om licht. We zullen troost zoeken, en hoe dan ook vieren dat Gods liefde sterker is dan de dood.

Op zondag 18 april lezen we Johannes 21:15-24. Een aangrijpende ontmoeting tussen Jezus en Petrus. Het moet namelijk nog een keer ter sprake komen: de verloochening. De vraag van Jezus: 'heb je mij lief, ben je mijn vriend, kan ik op je vertrouwen?' bepaalt ons vanzelf bij al onze goede bedoelingen die toch niet kunnen voorkomen dat we tekort schieten. Maar de liefde van Christus is groter dan onze schuld en schaamte.

Vakantie

In de week na Pasen heb ik even vrij. Van 5 t/m 11 april ben ik afwezig. Gelukkig vervangen we als collega's elkaar. Zonodig kunt u een beroep doen op ds. Wilma Klein uit Almen.
Ds. Lidy van Prooyen Schuurman



DIENSTENROOSTER

01 april 19.00 uur Ds. L.M. van Prooyen Schuurman Witte Donderdag
02 april 19.00 uur Ds. L.M. van Prooyen Schuurman Goede Vrijdag
04 april 10.00 uur Ds. L.M. van Prooyen Schuurman Pasen
11 april 10.00 uur Mevr. S. Bijzet, Laren
18 april 10.00 uur Ds. L.M. van Prooyen Schuurman
25 april 10.00 uur Ds. J. Mol, Doetinchem

UIT DE KERKENRAAD

Een nieuw gezicht

Niet het vertrouwde groen, maar een witte omslag met een kleurenfoto voorop. Ruim acht jaar is *Klokkepraot* direct herkenbaar geweest aan de kleur ... nu is een 'tweede oogopslag' gewenst. Wit - de kleur van Pasen. We doen eens iets anders - en we horen graag wat u ervan vindt. Overigens is deze versie 'niks nieuws' voor degenen die *Klokkepraot* digitaal ontvangen.

Plannen maken

Het mooie van plannen maken is dat dit vergezeld gaat met voorpret, met verheugen, met dromen over hoe iets zou kunnen worden of zijn ... Hoe houd je de vreugde vast als de realisering steeds verder opschuift in de tijd? Ik vind 'leven met uitgesteld verlangen' soms lastig te hanteren. Zo ook dat het onzeker is wanneer we weer bij elkaar mogen komen. Elke maand maken we -hopelijk in wijsheid - een afweging. Soms klinkt in mij *Hoe sprong mijn hart hoog op in mij / toen men mij zeide: 'Gord u aan / om naar des Heren huis te gaan! Kom ga met ons en doe als wij!' Of : De vreugde voert ons naar dit huis ... Straks ... ooit zullen we weer samen kunnen zingen. Nu dan maar 'van binnen' of thuis uit volle borst! En toch: we hebben de meerjarenbegroting vastgesteld en we proberen een groep te vormen van mensen (zowel van hen die een nauwe relatie hebben met de kerk en van hen die op enige afstand ervan staan) om te komen tot een inventarislijst van de benodigde inrichting van de (mogelijke) nieuwbouw van de overige ruimten in Ons Gebouw. Dan moeten we dus goed weten welke activiteiten er zullen plaatsvinden en hoeveel mensen daar bij benadering aan zullen deelnemen.*

Er is een mooi initiatief voor een zomermarkt, waarbij we weer een en ander willen verkopen om zo geld in te zamelen voor de genoemde inrichting. En wie weet valt deze activiteit te combineren met het vieren van zestig jaar PG Harfsen!

Diaconie

Onze diaconie heeft contact gezocht met de ondernemersvereniging en met Plaatselijk Belang om met elkaar te bespreken of en zo ja hoe wij de plaatselijke middenstanders hulp kunnen bieden. En natuurlijk zorgt de groep praktisch diaconaat ook dit jaar voor de Paasattentie en het bezorgen ervan door een groep vrijwilligers.

Bestuur

In het najaar is een aantal kerkenraadsleden aftredend. Dit is een van de redenen om met elkaar na te denken over hoe we kerk willen zijn. Wat betekent dat voor onze diensten en voor de organisatievorm in de toekomst, de verdeling van taken en wie die taken op zich zouden willen nemen? (Over plannen maken gesproken!) Essentieel voor onze gemeenschap is het omzien naar elkaar. Dat hebben we het afgelopen jaar wellicht nog sterker dan ooit ervaren. In mei gaan we hierover verder met elkaar in gesprek.
Ellen Dupuis



De Paaskaars

De Paaskaars symboliseert het licht van de opgestane Heer. Het is een grote kaars die op 1^e Paasdag opnieuw word aangestoken of eigenlijk in de Paasnacht.

Op de kaars is (bijna altijd) een kruis, het jaartal, en de eerste en de laatste letters van het Griekse alfabet, de Alfa en Omega, te zien. Jezus zegt: Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Elke zondag brandt tijdens de dienst de Paaskaars in de kerk, en in deze corona tijd, bij het opnemen van de diensten.

Sinds enige jaren wordt de Paaskaars hier in Harfsen beschilderd. Het is fijn als je de kaars ook achter in de zaal nog kunt zien, dus moet het een kaars van enig formaat zijn. Maar dat betekent dat per jaar nog bijna driekwart van de kaars overblijft. Die wordt opnieuw gebruikt.

In de week voor Pasen wordt de kaars opnieuw afgetopt , de schildering bijgewerkt en het jaartal vernieuwd, zodat de kaars weer als nieuw brandt op Paasmorgen.

Hopelijk kunnen we hem dit jaar allemaal weer in de kerk zien branden.



ACTIVITEITEN

Kledingactie Oost-Europa 2021

De diaconieën van Almen, Eefde, Gorssel-Epse en Harfsen organiseren weer een kledinginzamelingsactie voor Oost- Europa. Op vrijdag 9 april tussen 19.00 en 19.30 uur en zaterdag 10 april tussen 10.30 en 11.30 uur kunt u de volgende spullen naar Ons Gebouw brengen:

- schone en niet-kapotte kleding
- linnengoed
- dekens
- verbandmiddelen
- zeep
- incontinentie materiaal
- speelgoed

Wilt u de kleding in afgesloten plastic zakken brengen?

Mevr. te Wierik uit Lochem zal er voor zorgen dat alle spullen op de juiste adressen in Oost Europa terecht komen.

Heel erg bedankt voor uw donatie!

Groot letter liedboek voor de kerken

Wie maak ik blij met een grootletterliedboek voor de kerken?

Het is gratis. U hoeft alleen maar op te geven dat u het graag wil ontvangen.

Bel 06 20 62 36 03 en het komt naar u toe.

U zij de Glorie

Het plan was om dat tientallen mensen een foto zouden opsturen en dat we daar een filmpje van zouden maken. Het plan was goed, daar zijn we van overtuigd alleen jammer dat veel te weinig mensen zich hebben opgegeven. De twintigtal mensen die meegedaan hebben ontzettend bedankt voor jullie mooie foto's, maar helaas gaan we ze niet gebruiken. Dan gaan we, met zijn allen, maar gewoon thuis hard meezingen met de Paasdienst van Kerk Harfsen.

Groetjes van Diana

BIJ DE DIENSTEN

Collecten:

01 april	1. Diaconie	2. Pastorale zorg
04 april	1. Bloemenfonds	2. K.I.A. Werelddiaconaat
11 april	1. Timon	2. Klokkepraot
18 april	1. Alg. Harfsens kerkenwerk	2. Noaberhulp
25 april	1. K.I.A. binnenland	2. Onderhoudsfonds

Toelichting bij de collecte:

4 april, Kerk in actie: Een toekomst voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika



Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken in een donkere omgeving. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40% van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. De toekomst is voor hen vaak een duister gat. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken en licht te brengen in hun bestaan. Ze krijgen huiswerkbegeleiding en jongeren worden gestimuleerd hun opleiding af te maken. vorm te geven. Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding.

Ook krijgen ze bijbelonderwijs en hulp bij het verwerken van trauma's. Via muziek, kunst, vakantiecampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun lev

11 april: Timon

Timon richt zich al meer dan 30 jaar op zorg voor gezinnen, jongeren en jongvolwassenen. Timon is een bevolgen organisatie met een geheel eigen benadering van de zorg. Vanaf het eerste uur is de inzet van vrijwilligers verweven in de zorgvisie.

18 april: Noaberhup

De meeste mensen sterven het liefst thuis in de eigen vertrouwde omgeving. Naasten willen hun dierbaren in die laatste levensfase graag de nodige steun en verzorging bieden, maar regelmatig wordt de last voor deze mantelzorgers erg groot.

Vrijwilligers van Noaberhup kunnen dan de helpende hand reiken. Dat doen ze door één of meer dagdelen of nachten de ondersteuning van de mantelzorgers over te nemen, zodat deze even op adem komen en in deze moeilijke tijd overeind kunnen blijven.

25 april: Kerk in actie binnenland: Vrolijkheid in asielzoekerscentra

Iedere dag vluchten er kinderen en jongeren voor geweld en onderdrukking. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug. In asielzoekerscentra wachten ze op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Stichting De Vrolijkheid organiseert in azc's wekelijks het KunstLab, met creatieve activiteiten zoals dans, theater, muziek, film en fotografie voor kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren ontdekken en ontwikkelen hun talenten. Kunst en creativiteit versterken hun veerkracht en zelfvertrouwen. Met steun van Kerk in Actie is het Vakantie KunstLab ontwikkeld, zodat jonge azc-bewoners ook in de schoolvakanties creatieve workshops kunnen bezoeken.



Met een feestelijke presentatie voor bewoners van azc's worden de workshops afgesloten.

Met uw bijdrage steunt u diaconale projecten van Kerk in Actie, zoals het Vakantie KunstLab voor kinderen en jongeren in azc's. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte De Vrolijkheid.



Wilt u deze doelen steunen maar komt u dit keer niet in de kerk?

Uw gift is van harte welkom op NL11RABO03014.06.405 t.n.v. Diaconie Harfsen, onder vermelding van het collectiedoel. De diaconie zorgt er dan voor dat uw gift op de juiste bestemming komt.



ADRESSEN



Predikant:
Ds. Lidy van Prooyen Schuurman
Hobbemakade 47, 7204 BL
Zutphen predikantlidy@harfsen.nl
0575-510553
werkdagen: maandag, dinsdag,
donderdag
telefonisch het beste te bereiken
's morgens vóór 9.30 uur,
en aan het einde van de
middag/begin van de avond

Meldingen van ziekte, ziekenhuisopname en voor een bloemengroet kunt u doorgeven aan: Ageeth Veeneman, tel. 0573 432006 of via mail: kleinreeve@hetnet.nl

Postadres: Sporkehout 6, 7217 TN HARFSEN

Telefoon 06 34 09 78 71

Koster: Fam. Pelgrum, tel. 0573 431729

Reservering

Ons Gebouw: Jan Schutte, tel 06-53387749, e-mail: jan.sluids@gmail.com

Fin. Adm. Mevr. G. Wilgenhof, tel. 06-82102426

Ledenadm. Mevr. G. Smale, tel. 06 51 01 90 87

Bankrekening NL56INGB00010.100.43

NL73RABO 03737 11 514

Diaconie: NL11RABO03014.06.405

Mailadres: diaconieharfsen@gmail.com

Website: www.harfsen.nl/kerk

hier kunt u de Klokkeproat ook digitaal lezen

Aanleveren kopij voor dinsdag 20 april via rikaelkink@hotmail.com

CLOCKTALK

boen

Maria krijgt er niets van. Het graf is leeg. Snap jij het wel? Deze broodjes zijn niet alleen lekker, maar passen ook heel goed bij dit verhaal!

Opstandingsbroodjes

NODIG:

- bladerdeeg
- witte marshmallows
- vloeibare boter
- suiker en/ of kaneel

1. Verwarm de oven voor op 200 graden.
2. Smeer de marshmallows in met boter en rol ze door het suiker of kaneel. De marshmallow staat symbool voor het lichaam van Jezus, het suiker en kaneel voor de doeken en de geurige olie.
3. Leg de marshmallow in het midden van het bladerdeeg en vouw het deeg heel goed dicht, zodat er geen kiertjes meer zijn. Het deeg staat symbool voor het graf.
4. Bak de broodjes 10-15 minuten in de oven en laat ze afkoelen. Brek daarna de broodjes door de midden. Wat zie je?

Praten

Wat was Maria verdrietig dat het graf leeg was. Wat denk jij dat er met Jezus is gebeurd?

Hallo allemaal,

We komen momenteel niet bij elkaar in Ons Gebouw maar de kinderen van de zondagsschool hebben thuis het boekje 'Levensweg' gekregen.

Dit is een boekje over de 40 dagentijd en Pasen. In de Veertigdagentijd leven we toe naar Pasen Jezus ging op aarde een weg van vreugde, maar ook van verdriet. Met Pasen vieren we dat zijn weg niet eindigde in de dood. God maakte een nieuw begin. Zijn levensweg is nooit afgelopen.

Het gedicht 'Toch is er iets speciaals aan jou' uit het boekje 'Levensweg'

Jij lijkt op heel veel anderen.
Die armen en die benen,
die vingers en die tenen,
een mond, een neus en oren:
je bent ermee geboren.
Jij lijkt op heel veel anderen.

Jij lijkt op heel veel anderen.
Dat rennen en dat praten,
dat werken en dat slapen,
dat lachen en dat huilen,
dat rennen en dat schuilen...
Jij lijkt op heel veel anderen.

En toch...

Toch is er iets speciaals aan jou.
Misschien zijn het je ogen.
Je stem, je mooie woorden,
je smaak of je gedachten,
je zwakte of je krachten...
Er is iets heel speciaals aan jou.

Er is iets heel speciaals aan jou.
Jij bent - is dat niet aardig? -
uniek op heel de aarde.
Voor mij ben jij een wonder,
voor mij ben jij bijzonder.
Er is iets heel speciaals aan jou.

Tekst: Erik Idema

Het boekje is als volgt opgebouwd:
Het begint op aswoensdag met een gebed en een lied.

Op elke donderdag een verhaal over Rainbow, de duif van Kids in Actie.

Vrijdag: een werkblad.

Zaterdag: een activiteit voor hele gezin.

Zondag: een bijbelverhaal.

Maandag: een opdracht van de week.

Dinsdag: een verhaal van Frits Vitus.

Dit zo door tot aan Pasen.

Hierboven zijn enkele bladzijden uit het boekje weergegeven.

Op 1e Paasdag willen we nog gaan eieren zoeken en een picknick houden. Hierover later meer.

Hartelijke groet,
De leiding van de zondagsschool

